

Deze nacht riep God: "Georges mijn zoon,
je moet 't huis komen,
je plaats hier in mijn woning is gereed,
en het geheim, waarvan geen sterveling weet,
is heerlijker dan in je mooiste dromen".
(Nel Benschop).

†

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

GEORGES, MAURICE LABIESE

echtgenoot van ALIDA DE WEER.

In vrede en liefde van Kristus ontslapen in
de nacht van 7 mei 1984, gesterkt door het
H. Oliesel "in extremis".

Mede-Stichter
van de Bond der Gepensioneerden.
Ere-Lid van de Muziekmaatschappij
«De Verenigde Vrienden», Melden.

Ofschoon alle mogelijke middelen werden
aangewend om Georges in leven te houden,
werd het een strijd tussen leven en dood.
Met afwisselende hoop op beterschap, heeft
de dierbare overledene het moeten afleggen
in deze eerste meidagen. Al geruime tijd zag
hij het afscheid naderen, en heeft hij zich
kunnen schoon voorbereiden op het eeuwig
leven. Tot de laatste druppel heeft hij ge-
vochten zonder klagen, met oneindig geduld
en veel optimisme, onderging hij tal van
smartende jaren, die God hem opdroeg te
aanvaarden in gezelschap van vrouw, kinderen,

kleinkinderen en familieleden, ik ben U allen
zeer dankbaar voor de liefde en genegenheid
waarmee U mij omringd hebt.
Dankbaar omdat U mij 't huis in mijn strijd
om U niet te verlaten geholpen hebt, blijf
goed voor elkaar, en mij indachtig in Uw
gebeden, ik blijf over U waken.

Beste vrienden en kennissen, ik dank U voor
de vreugde die U mij bezorgde, Uw bezoeken
waren voor mij hartverwarmend en stimulerend.
Later worden wij allen verenigd in liefde bij
de Heer.

"Heer Jezus, wees mij genadig en schenk
mij de eeuwige rust".

Namis: zondag 3 juni 1984 om 9.30 uur in de
parochiekerk Sint-Martinus te Oudenaarde
(Melden).

Alida DE WEER, zijn echtgenote;
Frans en Godelieve
LABIESE-VAN COPPENOLLE en kinderen,
Rigobert en Françoise
LIVEYNS-LABIESE, kinderen en kleinkind,
Lionel en Sabine
RUBBENS-LABIESE en kinderen.
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

De families LABIESE, DEWEER, DARRAS en
DE SLOOVERE

danken U voor Uw gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.

Drukk. BOTTELDOORN - Maarkedal
Begravenissen pvba D'HONDT - Oudenaarde