



TOT VROOM AANDENKEN AAN

De Heer Albert LABIEZE

echtgenoot van **Mevrouw Angèle GOEMINNE**

geboren te Oudenaarde op 6 september 1911, en
godvruchtig in familiekring overleden te Maarkedal
op 20 april 1992, gesterkt door de laatste
H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

*Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.
Bestuurslid van de Karabijschutters
St.-Elooi te Nukerke.*



Op Paasmaandag, op het einde van de dag, zijt gij
voorgoed gaan slapen vader. Wij hadden u nog zo
graag wat langer bij ons gehouden, maar gij waart te
moe. Wij hebben u nog teruggeroepen, maar gij hebt
ons niet meer gehoord.

Voor ons had gij wel genoeg gewerkt : te veel zelfs.
Uw krachten waren opgebruikt, uw hart stilgevallen.
Maar nog meer dan uw werken, telde voor ons en
zoveel groter : uw liefde. Uw liefde en uw tederheid,
uw ogen en uw hart volgden ons en straalden als we
samen waren. Wij waren gelukkig als we u gelukkig
zagen ; ziek als gij ziek waart en blij als het weer beter
ging. Alle zorgen hadden wij u nog graag gegeven en

alle krachten ingezet voor u. Want nu moeten wij
rouwen om u en elkander troosten, en bidden dat u
geschiedde waarin gij altijd hebt geloofd : verrijzenis.

Verrijzenis met Jezus in het licht van God, gelukkig
leven in Gods liefde en wachten tot blij weerzien met
ons.

Namis in de parochiekerk van Nukerke op zaterdag 27
juni 1992 om 9 uur.

Angèle GOEMINNE,

Jan en Jacqueline LIEFOOGHE-LABIEZE,
Asteer en Christine DE MUYNCK-LABIEZE,

Pieter en Tomas LIEFOOGHE,
Wim en Ed DE MUYNCK,

De families LABIEZE-RONSSE en
GOEMINNE-VERHEGGEN,

**danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming en gebed.**

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.