

†

## Wij bevelen in uw gebeden

DE HEER

## MAURICE LADOU

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

### Maria-Magdalena BROSSE

geboren te Kwaremont, op 27 mei 1913  
en schielijk overleden te Ronse, op 16 juli 1973,  
voorzien van de Sakramenten „in extremis“.

„Waakt en bidt want gij kent noch dag, noch uur.“ Zo vermaant ons de Heer Jezus Christus, en zo dikwijls wordt deze raadgeving bewaarheid. Steeds blijven wij onbegrijpend naar het leven staan: waar vandaag welvaart, geluk en vreugde is, is misschien morgen, pijn, droefheid, rouw.

Zijn heengaan heeft in onze harten een diepe wonde achtergelaten. Laat ons echter niet ontroostbaar zijn, zoals zij die onze hoop niet delen. Christus zegt ons immers dat voor een mens het leven niet wordt weggenomen, slechts veranderd. Hij is naar de Vader gegaan om ons daar een plaats voor te bereiden.

Wij bidden dan dat voor deze mens de ontmoeting met de Heer vreugdevol zal zijn geweest, een welkom in het eeuwig vaderhuis. Want ondanks alle menselijke zwakheden, die wij toch allen kennen, heeft hij toch getracht naar bestvermogen God te dienen en zijn christelijke plichten te vervullen.

Geliefde echtgenote, dit scheiden is hard, want zovele jaren hebben wij samen in vreugde en leed

de vele bekommernissen van ons gezin gedragen. Samen hebben wij daarin Godswil betracht. Tot Hem ben ik nu weergekeerd, in Hem zien wij elkaar weer.

Lieve kinderen en kleinkinderen, graag heb ik steeds voor u gewerkt, blijf de troost van moeder en gedenk mij in uw gebeden.

Mevrouw Maurice LADOU-BROSSE,

Heer en Mevrouw Guido DE BUCK-WENTHOLT  
en kinderen,

Heer en Mevrouw Paul ENSTE-LADOU  
en dochter,

Heer en Mevrouw Jean-Marie HYSMAN-LADOU  
en dochter,

Mejuffer Rita LADOU,

De families LADOU, BROSSE, DE GELDER en  
VAN PEVENAEGE,

danken U voor de blijken van  
innig medevoelen.

---

Begravenissen: Firma J. Aelvoet, Ronse