

De Heer is verrezen! Alleluia, alleluia!

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

## Marie-Elodie LAMARCO

weduwe van de heer

Achtel VAN DEN HAEZEVELDE

geboren te Rozebeke op 23 juli 1898 en wonende te St.-Eliasius-Boekel er godvruchtig overleden op 18 april 1981. Voorzien van de sakramenten. Lid van de katholieke vrouwengilde en van de kristenbond der gepensioneerden. Lid van de H. Hartbond, van de confrerie van de H. Blasius en de voortplanting van het geloof.

Op paaszaterdagavond nadat we in de parochiekerk gedurende de paaswake plechtig de verrezen Zaligmaker hadden gevierd is Elodie haar verrezen Heer en Meester tegemoet gegaan. Op witte donderdag had ze vrij onverwacht erg ziek worden. In huize, gelijk enkele anderen, haar Pasen gevierd en in de namiddag ontving ze de ziekenzalving met een laatste dankbare glimlach. De dierbare overledene was een vroom christenmens. Zo lang ze kon - en dat was zeer lang - kwam ze regelmatig ter kerke. Altijd bereidwillig deed ze milddadig mee aan het goede in de parochie. Ze heeft naar bestvermogen haar en Onze-Lieve-Heer gediend. "Ik ben de Verrijzenis en het Leven" zei Jezus van Zichzelf en "Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven". De Heer is nu de waarborg van haar toekomstige verrijzenis en de zekerheid van haar eeuwig leven bij Hem. En eveneens van ons, hopen we. Sinds meer dan twintig jaar weduwe, na het onverwacht afsterven van haar echtgenoot, woonde ze binnen bij haar enige overgebleven zoon en deelde ze er lief en leed met haar kinderen en kleinkinderen. Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u

om het geduld en de zorgen om mij. God moge het u lonen. Tijdelijk gescheiden hopen we in een latere wereld elkaar terug te zien. Blijft daarom trouw aan ons voorvaderlijk geloof en gedenkt me in uw zondagsmis en gebeden.

Dierbare zuster, schoonbroer, schoonzuster, verwanten, geburen, medeleden van de K.B.G. en van de K.V.L.V., ik dank u eveneens om uw gebeden en medeleven bij mijn afsterven en begrafenis. Vaart allen wel en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

----

De hoogmis-namis zal opgedragen worden op  
zondag 26 april 1981 te 9.30 uur.

----

Victor VAN DEN HAEZEVELDE-DE CUBBER,  
*haar kinderen* ;  
Lucien VAN DEN HAEZEVELDE-DE TEMMER-  
MAN en kinderen,  
Robert D'HAeyer-VAN DEN HAEZEVELDE,  
*haar kleinkinderen en achterkleinkinderen* ;  
De families LAMARCO - DE CLERCO -  
VAN DEN HAEZEVELDE - DE RIDDER,

danken U voor uw blijken van deelneming in  
hun rouw en gebeden.

Begrafenisonderneming R. De Pauw-Moreeis  
9630 Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12