

Die wel leeft, kan niet slecht sterven.

H. Aug.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**VICTORINE LAFORT**

echtgenote van

**Edmond WITTEBROODT**

Geboren te Elst,

de 24 Juni 1872 en godvruchtig overleden  
te Zegelsem, de 10 April 1950,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Werkzaam en vol zorgen heeft zij hare dagen doorgebracht. Al haar zorgen besteedde zij in het wel besturen van haar huisgezin en in de christelijke opvoeding harer kinderen.

Groot zullen voor den Heer de verdiensten zijn van de moeder, die gezorgd heeft voor de goede opvoeding harer kinderen.

Beproevingen doorstond ze, maar God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken, wiens zoetheid niet bedrieglijk is.

H. Aug.

Goede Jezus, door de verdiensten van uw bitter lijden, schenk haar volkomen vergiffenis en kwijtschelding. Heilige Maaagd Maria, lieve Hemelmoeder, spreek voor haar ten beste bij uw goddelijken Zoon.

Bemide Echtgenote en Kinderen denkt dikwijls aan de liefde die ik U toedroeg, aan de zorgen en kommer die ik om uwentwil had; blijft met elkander vereenigd door den band der liefde, staat elkander bij en verplicht U voor mijn zielerust te bidden. Ik dank U voor Uw genegenheid en zorgen. Vaarwel, en vergeet mij niet in Uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mijnheer Edmond WITTEBROODT, kinderen en  
kleinkinderen;  
De Familiën LAFORT en WITTEBROODT,

BEDANKEN.