

De dag van morgen is onzeker; weet gij of God hem u vergunnen zal ?
Nav. Christi.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA LAFOURTE

echtgenote van

Mijnheer Richard Verclleyen

geboren te Schendelbeke, de 7 november 1910, en er godvruchtig overleden, de 25 juni 1966, gezalfd met het H. Oliesel.

—
Waarom, o Heer, die onvoorziene scheiding ?
Waarom aan onze liefde ontrukken deze die Gij ons gegeven had en die wij nog zo nodig hadden ?
We waren samen zo gelukkig; we beminden elkaar zo innig; we waren samen zo goed.

Heer, we gaan niet morren tegen U; Uw heilige wil is geschied. We willen U liever danken omdat Gij ons zo een goede echtgenote, zo een voorbeeldige moeder gegeven hebt. Geef ons nu uw wel-doende hulp om gelaten ons zwaar kruis te dragen.

De dierbare overledene was een beste echtgenote, een liefderijke moeder, steeds bezorgd om het welzijn van de haren, maar ook van de anderen. Rusten kon zij niet: steeds was ze aan het werk, steeds was ze bereid haar medemensen te helpen; niet alleen heeft nooit iemand tevergeefs op haar hulp beroep gedaan, ze bood zichzelf aan waar ze dacht dat ze dienst kon bewijzen, en dat in grote eenvoud, zonder uiterlijk vertoon, in geest van echte kristelijke naastenliefde. Haar eigen moeilijkheden, lasten en lijden verborg ze zorgvuldig, om de haren niet ongerust te maken of ten laste te zijn. Al arbeidend is moeder naar de hemel gegaan om de beloning voor haar grote liefde te ontvangen.

Beminde echtgenoot, geliefde kinderen, graag was ik nog enige tijd bij u gebleven om u te helpen en te steunen, maar de goede God heeft er anders over gedacht: onderwerpen we ons aan Zijn heilige wil. Vanuit de hemel blijf ik uw geluk verzeiken; zoekt troost en sterkte in het gebed, waardoor we steeds verenigd blijven. Ik dank u voor al de liefde die gij mij betoond hebt. Blijft een sterkte en een steun wezen voor vader en volgt mijn voorbeeld na.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

*Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van haar die ons
zo dierbaar was.*

Daarvoor danken U innig :

De familiën **VERCLEYEN,**
LAFOURTE,
SURDIACOURT,
DE MARTELAERE.

Uitg. Wed. Cromphaut, Schendelbeke