



DIERBAAR AANDENKEN

aan de Heer

Isidoor LAGAERT

Oudstrijder 1940 - 1945

vereerd met verscheidene militaire eretekens

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Louise VAN IMSCHOOT

geboren te Gentbrugge op 2 augustus 1912

en er overleden op 21 april 1980. 61

Slechts na een eindeloos lange strijd heeft hij van ons afscheid genomen. In zijn heengaan lag, zoals in zijn te kort leven, de volle uitdrukking van een niet aflatende koppige wil.

Dynamisch, eenvoudig, geduldig, met een eigen kijk op vele dingen, had hij maar één streven : het geluk van zijn gezin. Dan scheen de zon in zijn hart, dat gulheid en vreugde uitstraalde.

Hij hield van het leven en van alles wat leven is. In zijn levenslust en optimisme geknakt door een te vroege ziekte, verdreef hij de werkelijkheid en klampte zich hardnekkig vast aan alles wat hem aan gisteren deed terugdenken.

In deze grillige lentemaand, waarin zon en regen elkaar afwisselen, zoals momenten van licht en donker in een mensenleven, vond hij totaal uitgeput zijn laatste rust.

Rijke herinneringen die ons diep binnenin be-roeren zullen dit heengaan draaglijk maken en steeds zijn naam sieren.

Mevrouw Isidoor LAGAERT - VAN IMSCHOOT

De Heer en Mevrouw

Enée VAN MEERHAEGHE - LAGAERT
en kinderen Dirk en Veerle

danken U oprecht

voor uw blijken van medeleven.

Begrafenissen Van de meirssche

Tel. 30.35.09 - 30.46.44