

Denkt aan uw uitersten.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**FRANS LAGAERT,**

**zoon van Mijnheer RICHARD  
en Mevrouw MADELEINE BEKAERT,**

**ZAAKVOERDER BELGISCHE BOERENBOND,**

**Lid B.J.B., H. Hartbond en andere  
godvruchtige genootschappen.**

Geboren te Oosterzele, de 7 november 1932  
en overleden te Wetteren-Kwartrecht,  
de 31 december 1959.

Voorzien van het H. Oliesel "in extremis"

---

Het droevige nieuws van zijn plotse en wrede dood verwekte in heel het gewest een algemene verslagenheid en een innige deelneming, geen wonder: Frans was alom gekend als 'n beste jongen. Minzaam, zacht, eenvoudig, stil, opgewekt, steeds tevreden, waarlijk 'n karakter om ieders genegenheid te winnen. De taken welke hij op zich nam, vervulde hij ten volle en waardig... want hij was werkzaam, sociaal voelend en voorzichtig. De Boerengilde laag hem als kristelijke standsvereniging warm aan 't hart. Kristen uit één stuk doorleefde hij voorbeeldig zijn jeugdijaren en schonk als 'n beste kind, de grootste voldoening aan zijn geëerde ouders. Hij was hun onderdanige liefhebbende wijze zoon, waarop zij terecht fier mochten zijn.

Wij bidden de Heer van leven en dood, de zwaar beproefde ouders en broers te willen versterken opdat zij de enige en ware troost zouden mogen vinden in het gebed en het geloof. Moge het H. Hart van Jezus, Frans die lid was van de H. Hartbond nu opnemen in Zijn genade.

Mijn Jezus barmhartigheid!

(100 d. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19

Mijnheer en Mevrouw Richard LAGAERT-BEKAERT;

Mijnheer Lucien LAGAERT;

Mijnheer André LAGAERT;

De Familie LAGAERT;

De Familie BEKAERT,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.