

Treed binnen goede en trouwe dienaar!



VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

Gentil, Gustaaf LAGAERT,

echtgenoot van Mevrouw CLARA BAELE.

EREVOORZITTER : BAKKERSBOND

»Eendracht maakt macht«

OUD-STRIJDER 1940 - 1945.

geboren te Oosterzele op 13 oktober 1919
en stichtend naar de Schepper teruggekeerd

op 15 november 1972.

Hij werd gezalfd met het sakrament van de zieken.

Zoals de tarwe gemalen en bewerkt wordt voor het witte hostiebrood te bakken, zo werd het leven deze vader door ziekte en lijden gelouterd om bij zijn afsterven als een zuivere offerande welgevallig te zijn voor de Heer.

Hij was een man van stille plichtsvervulling, en dit tot wanneer zijn krachten het niet meer toelieten. Leven en geloven waren bij hem niet gescheiden. De dood, die hij ongemeen afwachtte, zag hij niet als het fatale. Diep overtuigd van Gods goedheid was hij voorbereid om het Leven waar geen droefheid meer bestaat binnen te treden.

Heer wij danken U voor het leven en het werk van deze mens. Wij danken U ook voor zijn voorbeeld van kristelijke levensstijl. Wij zijn blij zo een getuigenis gezien te hebben. Mag het offer van zijn leven ten goede komen aan zijn schoon en jong gezin dat hem

nog zo moeilijk kan missen. Aanvaard hem in uw eeuwige vreugde en zege het werk en het midden dat hij verlaten heeft.

Goede echtgenote, kinderen en familie, Gods wegen zijn wonder.

Blijf trouw in alles wat ik U heb voorgeleefd. Wees bovenal een steun voor elkaar. Door uw dagelijks gebod blijven wij samen verenigd.

God schenke u kracht en sterkte.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19



Mevrouw Gentil LAGAERT, geboren Clara BAELE;
Heer & Mevrouw Mark LAGAERT-BEURMS & zoon;
Mejuffrouw Jenny LAGAERT;
Mejuffrouw Marleen LAGAERT;
Jonge Heer Werner LAGAERT;
Jonge Heer Peter LAGAERT;
Mejuffrouw Veerle LAGAERT;

De familie LAGAERT;
De familie BAELE;
De familie LEYMAN;
De familie MATTHIJS.

gevoelig voor uw blik van deelneming in hun rouw betuigen U hun innige dank.