

†
In de hoop op een blij weerzien bij de Heer,
GEDENKEN WIJ DE HEER

RICHARD LAGAERT,

echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE BEKAERT,

geboren te Oosterzele, op 19 februari 1902
en godvruchtig overleden te Zottegem,

(Kliniek St Elisabeth) op 1 oktober 1970,

gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

OUD-STRIJDER 1940 - 1945.

BESTUURSLID VAN DE BOERENGILDE.

We kunnen niet verhinderen dat ons hart het verlies
gevoelt van hen die hier op aarde zo innig met ons
verbonden waren. Maar we mogen ook niet ontrouw
worden aan ons dagelijks gebed tot de Heer "Uw
geschiede op aarde als in de hemel!" - Vergeten we
niet dat ons leven ons gegeven werd om ons te vormen
en te groeien naar de heerlijkheid van kinderen van
God.

De dierbare overledene was een eerlijk, blimoedig
man; een zorgzame echtgenoot en vader, en trouwe
vriend en zeer graag geziene medeburger. Ook zijn
leven werd als dat van de Heer Jezus getekend met
het Kruis: verlies van een geliefde zoon, wankele
gezondheid in zijn laatste levensjaren. Maar in de
kracht van zijn geloof wist hij alles sterk en moedig te
dragen. Zelfs in 't aanschijn van de dood bleef hij
rustig en manhaftig. Wie goed geleefd heeft, treedt in
volle vertrouwen de Heer tegemoet.

Dierbare Echtgenote en Kinderen, hebt dank voor uw
toegewijde zorgen en genegenheid. Moge de hemelse
Vader ons eenmaal in blijvende en eeuwige liefde met
elkaar verenigen.

O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, bid voor hem!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

Mevrouw Richard LAGAERT, geboren Madeleine BEKAERT ;
Mijnheer en Mevrouw Lucien LAGAERT-DE SCHAMPHELAERE en
kinderen : Ergitte en Nathalie ;
Mijnheer en Mevrouw André LAGAERT-DE SCHAMPHELAERE en
kinderen : Ignace en Nicole ;

De familie LAGAERT ;
De familie BEKAERT ,
De familie VERBRUGGEN ;
De familie DE BRUYNE.

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.