

"Heer, laat nu Uw dienaar in vrede rusten".



Bid voor de ziel  
van Mijnheer

**PETRUS FRANS LAGRING**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria Irmina De Saedeleer**

geboren te Denderleeuw de 18 augustus 1892 en  
er schielijk overleden de 17 december 1956,  
gesterkt door de laatste H H. Sakramenten.

— | —

Gelukkig de dienaar, die de Meester bij zijn  
komst wakend vindt. Op het onverwachts, maar  
niet onvoorbereid heeft de Heer Zijn trouwe  
dienaar tot Zich geroepen. - Bekommerd om  
het geestelijk en tijdelijk welzijn van zijn gezin  
was de betreunde overledene een trouw en lief-  
devol echtgenoot, een goede en verantwoordelijk  
bewuste vader, een oppassend, werkzaam en  
rechtvaardig man. Met verdueligheid en volkom-  
men onderwerping aan Gods wil heeft hij de  
lasten van het leven gedragen.

Vaarwel, teergeliefde echtgenote, plots en te  
vroeg moet ik u verlaten. Zo een afscheid valt  
u hard, doch weest niet ontroostbaar, eens zien  
wij elkander weder bij de Heer; heb dank voor  
uw liefdeblijken en tedere zorgen. Vergeet mij  
niet in uw gebeden.

Goede kinderen en kleinkinderen, weest mijn  
voorbeeld en raadgevingen indachtig, bemint  
moeder al de dagen van uw leven en bidt voor  
mijn zielerust. Van uit Gods Hemel blijf ik  
over u allen waken.

Goede familieleden en vrienden, ik dank u  
allen voor uw goede vriendschap en genegen-  
heid. Tot weerziens.

Mevrouw Frans Lagring - De  
Saedeleer, kinderen en kleinkin-  
deren,

De familiën Lagring,  
De Saedeleer,  
Van der Straeten,  
De Niels,

b e d a n k e n .

Begravenisondernemingen Schotte, Denderleeuw