

Het is een vroom en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

**JULIEN-ARTHUR LAMARCO**

Echtgenoot van Mevrouw

**JEANNE VAN DER SCHUEREN**

geboren te Bergen, de 16 oktober 1893 en overleden te Geraardsbergen, de 21 oktober 1960, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

O groot geheim van de dood, hoe wel leert gij ons kennen wat wij in deze wereld zijn. Niets is bestendig op de aarde; heden is de mens en morgen komt hij niet te voorschijn.

De Heer beproefde mij als goud in het vuur, en menigvuldige en lastige kwellingen liet hij mij overkomen, Job 23, Ps 70

De dierbare afgestorvene was altijd dezelfde, even aangenaam en toegenegen; het gelaat immer helder en glimlachend; werkzaam en zorgvol, heeft hij zijn brood niet geëten in ledigheid; hij wordt diep betreurd niet alleen door zijn naastbestaanden maar door allen die hem kenden.

Voor deze harde slag moeten wij met overgave aan Gods Wil het hoofd buigen en vol geloof getuigen: « Hemelse Vader niet mijn wil, maar Uw wil geschiede ».

Hebt dank, mijn teergeliefde echtgenote, kinderen, kleinkind, en familieleden, voor de verkleefde zorgen mij dag en nacht bewezen. Uw hulp en bijstand hebben voor mij een balsem geweest. Moge Onze Lieve Heer er U honderdvoudig om lonen. En gedenkt mij steeds in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

*De families*

*LAMARCO,*

*VAN DER SCHUEREN,*

*DE PESSEMIER,*

*DE FROY,*

*zeer gevoelig voor de bliken  
van deelneming hen betoond  
bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene*

*DANKEN U*

---

Dr. Bruylant. Lessense straat, Geraardsbergen