

Onze vader... Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

†
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW
EMMA LAMBRECHT

Weduwe in het eerste huwelijk van
René Van Belle
in het tweede huwelijk van
Jan-Baptist Dannau

Lid van de Bond van het H. Hart, en
andere godvruchtige genootschappen.

geboren te Oostingen de 21 September 1876, en god-
vruchtig overleden te Vo'ezele de 5 Maart 1954,
voorzien van H.H. Sacramenten:

Zij was een deugdzaame echtgenote en liefdevolle
moeder die acht nam op haar huisgezin, zelfs
gedurende haar lange ziekte en lijden, dat zij verdroeg
met de meeste verduldigheid, uit liefde tot Onze Lieve
Heer, was zij van onschatbare waarde ten opzichte
van haar kinderen. Nu... is zij niet meer... De goede
God heeft ze van haar kwellingen verlost en laat
haar nu genieten van de eeuwige vreugde des hemels.

Beminde kinderen en kleinkinderen, mijn aardse le-
ven hetwelk een leven was van lijden en droefheid
is voorbij, met de meeste zorg hebt gij mij behandeld
en met de grootste liefde hebt gij mij verzorgd, God
zal u loon naar werken geven, ... Bemint elkander en
weest steeds verenigd met hart en geest, bidt voor
mij en doet wat gij van mij gehoord en geleerd hebt,
dan zien wij eens elkander weder hierboven.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

.....
Drukker - A. Batjoens-Lekim Vollezele.

Heer Guillaume VAN BELLE weduwnaar van Albertine WILLEMS, kin-
deren en kleinkinderen,

Mevrouw weduwe Joseph MUS-VAN BELLE kinderen en kleinkinderen
Heer en Mevrouw Jan-Baptist VAN BELLE-CRISPEELS en dochter,
Heer en Mevrouw Victor LISSENS-VAN BELLE,
Heer en Mevrouw Joseph VLASSEMBROEK-VAN BELLE en kinderen,
Mevrouw weduwe Edouard VAN BELLE-COCHEZ,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
De familiën LAMBRECHT, VAN BELLE en DANNAU,

bedanken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.