

Ik heb mijn betrouwen gesteld in Maria, in haar
heb ik al mijne hoop gevestigd. H. BERN.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevr. ROBERT LAMBRECHT

geboren **Hélène Roman**

geboren te St. Maria-Horebeke de 24 oogst 1878
en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen
te Schorisse de 7 Januari 1954.

Versterkt door de laatste HH. Sakramenten
en de Pauselijken Zegen.

- - o - -

Zalig zij die hun betrouwen op God stellen en naar
de ijdelheden der wereld niet omzien; want het leven
is toch maar een rook die spoedig voorbij gaat en
waarvan niets overblijft dan datgene wat we voor
God gedaan hebben.

Mevrouw Hélène mocht zich verheugen omdat
zij altijd het huis van God heeft bemind, er zo graag
kwam om mis te horen, te communiceren en er
haren Lieven Jezus te aanbidden. Zij had grote liefde
voor de harten van Jezus en Maria. Ze schonk veel
aan de kerk, onder andere; het beeld van het onbe-
vlekte Hart van Maria; hoe vurig verlangde zij haar
nieuw toch zo schoon herschilderd beeld te mogen
zien! Meer is haar nu gegund; ze zal het levend Hart
van hare Hemelse Moeder mogen aanschouwen. -
Gelukkige Vrouw!

O Maria, gij waart mijn sterkte in mijn zwakheid,
mijn troost in mijn droefheid, mijn toevlucht in mijn
ellenden; thans zijt gij de hoop mijner zaligheid.

H. BERN.

Duurbare Zuster, Familie en trouwe Bertha, ik
reken op uw gebeden; 'k ben goed geweest voor U,
blijft mij indachtig.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De familien ROMAN, DE TEMMERMAN & D'HONDT;

Danken innig om uw gebeden en
blijken van deelneming.

Druk. Portois Schorisse.