

„Zie ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent zal ik bij hem binnen treden en maaltijd met hem houden en hij met Mij.“

+

Wij bewaren in ons hart
een dankbare herinnering aan
Mevrouw

SUZANNE LAMBRECHT

weduwe van de Heer

CYRIEL VAN DE WEGHE

geboren te Drongen op 15 juli 1906 en god-
vruchtig overleden te Wilrijk op juli 1979.

Wij hebben haar gekend als een goed mens, vol levensvreugde en liefde voor haar huisgezin, familie en vrienden. Zij leefde gelukkig en wist vreugde te scheppen in de eenvoudige dingen van het leven.

Wij danken God voor wat deze mens voor ons heeft betekend. Samen met de overledene danken wij voor de liefde en zorg voor haar kinderen en kleinkinderen.

God, Gij weet hoeveel deze mens geleden heeft door deze kortstondige ziekte. Ontferm U over allen die ziek zijn, mensen die nog graag gezond zouden willen zijn, mensen die

wachten op genezing maar voor wie het zolang duurt.

Heer God, Gij beschikt over alle leven, Gij geeft en neemt. Moge het heengaan van onze lieve moeder en grootmoeder de sa-
menhorigheid verdiepen van allen die met haar verbonden waren.

Lieve kinderen, mijn heengaan treft u diep, ik dank u voor de tedere en liefdevolle zorgen. Zoek troost in de woorden van Jezus : „Gij neemt het leven niet van ons af, maar Gij maakt het nieuw“.

Liefste Johan en Lieve, uw blijheid en vriendelijkheid heeft mij veel vreugde gebracht. Doe uw best om schone en gelukkige mensen te worden.

Wij vragen U, die haar gekend hebt, haar samen met ons, in uw gebed te willen gedenken.

Willy en Jeannine

Vandenbroucke-Van de Weghe

Johan Vandenbroucke

Lieve Vandenbroucke

De families Lambrecht, Van de Weghe,

De Milde en Bral

danken U oprecht voor uw blijken
van deelneming.

Begr. Cispa, Mariakerke (oud Huis Schelstraete)
Tel. 091 / 26 14 27