

Heer, voor U klopte mijn hart
Uw aangezicht, Heer, heb ik gezocht.
(Ps. 26, 7-8)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Rosalie LAMMENS

Echtgenote van de Heer Arthur LEMEIRE

geboren te Westrem, op 2 juni 1908 en
godvruchtig overleden te Gent, in de Kliniek
«Toevlucht van Maria» op 18 mei 1977,
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Lid van de Bond «Ouden-van-dagen»

Op de vooravond van O. L. Heer Hemelvaart
is zij, kort na een heelkundige operatie, in
het ziekenhuis gestorven. Haar plots heengaan
heeft velen verrast en de broosheid van het
menselijk bestaan nogmaals in 't licht ge-
plaatst. Gelukkig de mens die altijd voorbereid
is op het uur van de Heer.

Zij was een werkzame vrouw, een toegewijde
moeder en een diepgelovig christen mens.
Wie haar van jongsaf gekend heeft, weet wat
voor moeite het haar gekost heeft om samen
met haar echtgenoot en haar kinderen, een
bedrijf op te bouwen dat tot ver buiten het
dorp een goede faam heeft vergaard. Hoeveel
kilometers voor bestelling ten huize, hoeveel
uren bediening in de winkel, hoeveel dagen
en halve nachten zwaar werk in de slachterij
heeft het haar gekost. Onvermoeibaar werkte
ze maar door en ondertussen werd de goede
opvoeding van haar kinderen niet vergeten.
Met mateloze toewijding heeft zij het volge-
houden tot een paar weken voor haar dood.
Zij had een vast geloof en een sterkl vertrou-
wen op God en zijn heiligen. Als menselijke
hulp niet baatte, stelde zij haar vertrouwen in
't gebed.

Niet alleen voor haar huisgenoten maar ook
voor de medemensen was ze minzaam en ge-
dienstig. Zoveel mensen heeft ze in stilte een
«plezier» gedaan en velen waren er haar dank-
baar om. Haar verdienstelijk leven heeft ze
heden aan God teruggeschonken als een wel-
gevallig offer.. Dat de Heer het liefdevol moge
aanvaarden.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
hebt dank voor uw genegenheid. Weest voor
elkaar een blijvende steun in de moeilijke
dagen die gij doormaakt.

Beste broer, zusters, schoonbroers, schoon-
zusters en familie leeft in Gods vrede en weest
gelukkig. Goede vrienden en kennissen, uw
trouwe genegenheid was voor mij een steun.
Blijft allen voor mij bidden. Bewaar in uw
hart al het goede dat erin werd voortgebracht
en vergeet de fouten die uit menselijke zwak-
heid gemaakt werden.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor haar.

De Heer Arthur LEMEIRE,
De Heer en Mevrouw Louis LEMEIRE-
QUINTYN en kinderen Christel en Myriam,
De Heer en Mevrouw Willy BOGAERT-
LEMEIRE en kinderen Betty en Nadine,
De Heer en Mevrouw Danny VERVAET-
LEMEIRE en kinderen Claudine en Caroline,
De Families LAMMENS, VERBANCK,
LEMEIRE en VERSCHAFFEL,

danken U voor uw gebeden en voor uw
kristelijke deelneming in hun rouw.

Begr. Et. Van Sante Westrem - Tel. 69.13.54
Drukkerij Bultinck - Kwatrecht