

Als mijn lichaam eens zal sterven  
laat mijn ziel de glorie erven  
van Uw hemels Paradijs.



TOT VROME GEDACHTENIS AAN  
MEJUFFROUW

**Marie-Emilie LAEMONT**

dochter van de Heer en Mevrouw

**Franciscus LAEMONT -**

**Sidonie JOURQUIN**

geboren te Schorisse op 9 maart 1896 en god-  
vruchtig overleden te Schorisse op 20 maart  
1985, voorzien van het H. Sacrament der zieken.

Deze dierbare overledene was klaar voor de  
grote overtocht. Zeer rustig en gelaten, zonder  
pijn en smart is haar leven overgegaan naar het  
andere eeuwig leven bij God.

Het leven van dergelijk, oprecht kristen is  
zonder veel ophefmakende geschiedenis. Met de  
regelmaat van dag en nacht, van seizoen na  
seizoen verliep ook dit leven van deze vrouw.  
Zij was zo gelukkig zeer vele jaren met haar  
goede zuster samen te kunnen zijn. Zij was een  
biddend mens en bewonderde Gods grootheid  
in de mooie natuur. Zij hield veel van bloemen

en planten, hoe zij groeien en bloeien tot  
vreugde en vermaak van de mens.

Zo'n leven van vele jaren blijft voor ons  
altijd het beeld oproepen van een sterke vrouw,  
die in gebed verbonden met de Heer, zich iedere  
dag opnieuw kon offeren voor de anderen. Moge  
de goede God die haar altijd sterkend nabij  
was haar nu overvloedig belonen met de zalige  
vreugde van het eeuwig samenleven met Hem  
en alle dierbaren in de hemel.

Mijn goede zuster Germaine, ik dank u voor  
alles wat u voor mij gedaan hebt. Uw aanwe-  
zigheid en uwe goede zorgen waren voor mij  
aangenaam. Moge God ook u hiervoor belonen.

Heilige Jozef, patroon van de goede dood, bid  
voor haar.

Mejuffrouw Anna-Maria-Germaine LAEMONT,  
De Heer en Mevrouw Paul en Nelly LAEMONT -  
JOURQUIN,  
De familie LAEMONT - JOURQUIN,

danken voor de blijken van genegenheid  
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde  
Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde