

"En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft God voor ons een plaats bereid in de hemel, om daar voorgoed te wonen." (2 Kor. 5, 1)

† In Gods eeuwige liefde werd opgenomen
DE HEER

JOZEF LAMPAERT,

echtgenoot van Mevrouw ZOË DE CUYPER,
ERE-ADVOKAAT.

Voorzitter v/h Davidsfonds, afdeling Oosterzele.
Voorzitter van het Oudercomité
der Gemeentelijke Jongensschool.

Lid van verschillende

godvruchtige genootschappen.

Geboren te Balegem op 17 april 1917 en overleden
te Oosterzele op het feest van O.L.Vrouw-Boodschap,
8 september 1972,
gesterkt door de laatste heilige sacramenten.

Meester Jozef Lampaert is naar God gegaan. Een begaafde persoonlijkheid, een rechtgeaard man. Velen heeft hij geholpen, door zijn helder inzicht, uitgedrukt in een open en krachtige taal, door de herhaalde en daadwerkelijke steun van zijn vriendschap.

Hij was zeer gevoelig en vatbaar voor het leed van zijn evenmens: dat leed bewaarde hij in zijn mooi hart en jaren later, wanneer iedereen het vergeten had, betoonde hij nog attenties van medevoelen ten opzichte van de getroffen. Trouw aan vrienden, in goede en kwade tijden, was een dominerende trek van zijn persoonlijkheid.

En dan: het college van zijn jeugd, het St-Catharina-college te Geraardsbergen. Groter trouw zal men zelden onder mensen vinden. Als permanent bestuurs-

lid van de oudleerlingenbond miste hij geen enkele gelegenheid om naar het college te komen, even goed voor een eenvoudige, stille werkvergadering als voor een schitterende oudleerlingendag.

Hij heeft hard en gewetensvol gewerkt: voor de zijnen en voor de vele mensen die met hun zorgen bij hem kwamen. Het leed van deze wereld bleef ook hem niet gespaard. Maar bijgestaan door de onvergelooflijke steun van zijn buitengewone echtgenote, wist hij tot op het einde het vertrouwen in Gods voorzienigheid en de onderwerping aan Zijn wil te bewaren.

God, wij danken U voor de boodschap van liefde en trouw die Gij ons in deze goede mens hebt geopenbaard. Leid hem binnen in uw eeuwige liefde en schoonheid. Sterk zijn dierbare echtgenote, zijn zonen zijn familie, zijn vele vrienden, en houd zijn moete nagedachtenis levendig in onze harten. Dit vragen wij U, door Christus, onze verzezen Heer. Amen.

†

Mevrouw Jozef LAMPAERT,

geboren Zoë DE CUYPER;

De Heer Marc LAMPAERT;

De Heer Paul LAMPAERT;

De familie LAMPAERT;

De familie DE CUYPER;

De familie VAN DE VELDE;

De familie BAELE,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56 19