

O Heilig Kruis in uw schaduw wil ik rusten
en hopen.

†

ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

EMIEL LAMPE

weduwnaar van Mevrouw

EMILIE NEYT

geboren te Mater, op 18 mei 1886 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, op 13 juli 1972. Bediend met de H. Sakramenten van de zieken.

Hij was lid van de confrerie van de H. Amelberga.

Oudstrijder oorlog 1914-1918

Als reizigers hier op aarde vlieden onze dagen voorbij en zoals de boot het water een ogenblik beroert, zo blijft er van 's mensen leven hier op aarde weldra geen spoor meer over. Doch de voorbeeldig vervulde levenstaak wordt bekroond met een eeuwige beloning.

De dierbare overledene heeft zich zijn leven lang ingespannen voor zijn gezin, lange jaren zich te pande gesteld voor zijn medeburgers, en zijn lijden moedig verdragen.

Kom gezegende mijns Vaders, neem bezit van het loon van uw werken.

Bemide kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en familie, vaart wel, hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Heer en Mevrouw Robert LAMPE-ADRIAENS,
zijn kinderen ;

Heer en Mevrouw Frans WILLEN-LAMPE en
dochter Nadine,

Heer en Mevrouw André LAMPE-DE LANGHE,
zijn kleinkinderen en achterkleinkind ;

De families LAMPE, NEYT, PEDE en
DE POTTER,

**danken U van harte voor de blijken van
kristelijke deelneming in rouw en gebeden**

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine