

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Gerard LANDERIE

echtgenoot van Palmyre HAUSTRAETE,

geboren te Zegelsem op 13 december 1910 en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-Elisabeth te Zottegem op 22 november 1989, voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Wie Mij lief heeft, hij onderhoude Mijn geboden en wij zullen ons in Hem vestigen want Ik en de Vader zijn één.

Opgevoed in een kristelijk gezin heeft de dierbare overledene de geestelijke erfenis aanvaard, hem door zijn ouders nagelaten, maar op een bijzondere wijze verwerkt.

Van jongsaf heeft hij zich dan ook toegelegd op het nauwgezet vervullen van zijn plichten. Met kristelijke deugden sterkte hij zijn leven: soberheid, dienstvaardigheid, rechtvaardigheid en vroomheid, zo was hij minzaam in de omgang en behulpzaam. Zijn miserie de laatste jaren verenigde hij met het lijden van de Heer, opdat het nuttig zou zijn voor het heil van de mensen. Blijmoedig kon hij alles dragen, want hij was overtuigd dat God ons rijkelijk beloofd voor wat we ter ere Gods hebben gedaan.

Stil en eenvoudig zoals hij geleefd heeft, is hij gestorven. Zijn aandenken zullen wij innig vroom bewaren. Hij was immers een doorgoede

man, alles gedragen door een diep geloof en een oprechte godsvrucht.

Hoe gelukkig is een mens wanneer hij op zijn sterfbed op zo'n leven mag terugblikken.

Gelukkig hij die zich vasthield aan het geloof, die zijn leven opbouwde op een vast geloof, die er naar streefde in Gods liefde te blijven.

Laten we God danken voor dit leven van inzet en arbeid. En vragen we de Heer dat onze dierbare overledene nu rust en vrede mag vinden.

Bidden we de Heer om troost en sterkte voor allen bij wie Gerard een plaats had.

Dierbare Palmyre, samen deelden wij het wel en wee van het leven; dank voor alles. Moge de Heer uw steun zijn.

Familieleden, vrienden en kennissen, dank U om alle gedeelde vreugde en vriendschap. Ik wens U het beste.

Eerwaarde zusters en personeel van rusthuis St.-Ursmarus, mijn toegewijde dokter, dank U hartelijk, bijzonder voor de goede zorgen en vriendschap.

H. Maria, hemelse Moeder, Bid voor ons.

Voor uw gebed en blijken van genegenheid danken U van harte

de families

LANDERIE, HAUSTRAETE, DE BUS,
SCHAMP, DONCKERWOLKE,

Namis: zaterdag 6 januari 1990 om 19 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel