

Aan hen die in U geloven Heer wordt het leven niet
ontnomen maar veranderd in een beter.

†

DE HEER HEEFT BIJ ZICH OPGENOMEN
MIJNHEER

JEAN-PAUL LANDERIE,

zoon van Mijnheer REMI

en van Mevrouw MARIETTE DE METS,

geboren te Oudenaarde, op 12 april 1948

godvruchtig overleden in het Akademisch ziekenhuis,
te Gent, op 16 augustus 1969.

gesterkt door de Genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Agatha.

Opnieuw heeft de wrede dood een voorbeeldig
jongeling in den bloei zijner jaren weggerukt. Alles
was zo schoon in dat veelbelovend jong leven. Trouw
aan zijn kristelijke plichten en felle arbeidzaamheid
zag hij een hoopvolle toekomst te gemoet.

Het geluk in deze wereld is kort en vergankelijk, en
de lijdende mensheid zet op aarde Christus liiden voort
We buigen gelaten het hoofd voor deze wet omdat we
weten waar Ge geeselt, Ge ook zult zegenen.

Beminde Ouders, deze harde slag zal U pijnlijk
treffen. Weerhoud uw tranen niet maar ween niet
over mij, als eerste van ons gezin ga ik voor, daarheen
waar eeuwige vereniging ons wacht.

Lieve broer, dank om uw liefde, dank om alles wat
ge voor mij gedaan hebt, wees verder de troost en de
steun van onze ouders.

Beste familieleden, werk- sportmakers en vrienden
vaarwel. Tracht een schone gedachtenis te bewaren
aan mij, bid voor mij het onze vader, en uw hart zal
eerder gesterkt worden, want in Christus blijven wij
verenigd.

Dat hij ruste in vrede. Amen.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

†

Mijnheer en Mevrouw

Remi LANDERIE-DE METS,

Mijnheer Jean-Pierre LANDERIE ;

De Familie LANDERIE ;

De Familie DE METS,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.