

"Uit diepten van ellende, roep ik Heer,
roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden!"

†

Gedenken wij in ons gebed tot de Heer

MEVROUW

Marie-Esther LANDERIE,

echtgenote van Mijnheer
JOZEF BONNÉ,

geboren te Merelbeke op 3 mei 1908

en overleden te Oosterzele op 6 februari 1973,

begeleid door het gebed van onze Moeder de H. Kerk

Tot wie zou ik mij kunnen wenden om Uw barmhartigheid af te smeken, mijn God, dan tot onze enige Verlosser, de Heer Jezus-Christus! Gezeten aan Uw rechterhand, bidt hij onophoudelijk voor ons tot U. - Aanschouw, barmhartige Vader, het met doornen gekroonde Hoofd van uw welbemindde Zoon. Doe door uw barmhartigheid alles bijdragen tot mijn eeuwig heil.

Dierbare Kinderen en allen die van mij gehouden hebt, ik dank U voor al uw geduldige zorg en toewijding. Moge mijn liiden en beproevingen van O. L. Heer bekomen dat Hij U allen voor smart en ziekte behoede.

Blijft mij trouw in uw gebed en uw herinnering.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19

Mijnheer Jozef BONNÉ ;

Mijnheer en Mevrouw Frans VAN WESEMAEL-BONNÉ en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Julien BONNÉ-DE GEYTER en kinderen ;

De Familie LANDERIE ;

De Familie BONNÉ ;

De Familie HOFMAN ;

De Familie VERMEULEN.

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.