

„De Meester is daar en roept u!”



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

ACHIEL LANDRIE

Geboren te Mater de 2 februari 1889 en er godvruchtig overleden de 23 februari 1963, bediend met de H. Sakramenten der Zieken.

Hij was lid van het genootschap van de H. Amelberga - Bestuurslid van de boerengilde en de Bond van het H. Hart waarvan hij medestichter was.

Stil en eenvoudig, diep godvruchtig en bereid dienst te bewijzen is hij door het leven gegaan. De dood heeft hem aan zijn familie en vrienden ontnomen maar het aandenken van zijn voorbeeldig leven zal bij allen in gedachtenis blijven.

Duurbare Broeder, Zusters en Familie hebt dank voor uwe genegenheid. Gij vooral mijn toegewijde zuster Maria voor uwe vele zorgen en liefdeblijken. De Grote Meester lone er u om.

Ten Paradijze geleiden u de Engelen
Bij uwe aankomst nemen de martelaren u op
En geleiden u in de eeuwige stad Jerusalem
Het koor der Engelen ontvange u
En mocht gij met Lazarus, eens arm,
De eeuwige rust vinden.

H. Amelberga, bid voor ons !

De 4 akten a.u.b.

Sanderus



WIJ BETUIGEN ONZE OPRECHTE DANK
VOOR UW BLIJKEN VAN BELANGSTEL-
LING EN MEDELEVEN EN VOOR UW
GEBEDEN.

*Zijn broeder, zusters,
schoonbroeder en schoonzuster;*

Zijn neven en nichten.

De familie LANDRIE.