

"De mens - als gras zijn zijn dagen,
hij bloeit als de bloem op het veld -
Maar de goedheid des Heren, zij blijft :
zij is eeuwig met wie Hem vrezen."

(Ps 103, 15-17)

†

Dierbaar aandenken aan

Gustaaf LANDRIE

echtgenoot van Rosine Andries

geboren te Etikhove op 5 februari 1913 en
in de Heer ontslapen te Geraardsbergen
(Onkerzele) op 3 mei 1981.

Lid van de Confrerie van O.L.Vrouw van
7 Smarten.

Heer Jezus Christus,
zoals U had deze overledene
open oog voor de wonderen van de natuur;
graag werkte hij tussen planten en
bloemen.

Van U had hij geleerd te beminnen :
hij hield zielsveel van zijn vrouw
en kinderen
en ontzag zich geen moeite voor hen.
In U vond hij het voorbeeld
om lijden te aanvaarden
en moedig zijn kruis te dragen,
vooral dat van niet meer te kunnen

werken.

Met U heeft hij zijn leven afgelegd
in Gods vaderlijke handen,
zacht en onopgemerkt, zoals hij was.

Aan U, Heer,
vertrouwen we deze mens toe :
laat hem, omwille van zijn gelovig leven,
delen in de Paasvreugde voor immer.
Tot U komen wij met ons verdriet :
sterk hen die hem dierbaar zijn
en nu onder dit sterven gebukt gaan.
Beloon allen die met kundigheid
en liefde deze man verzorgd hebben,
vele jaren lang.
Laat het beste wat hij gedaan heeft
voortleven in zijn kinderen en klein-
kinderen
en zich als blijvende herinnering
ontplooiën tot een prachtige bloem.

De families :

Landrie, Andries,
Van Coppenolle en De Spiegeleer.

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Uitg. mw A. Van Schoors - Onkerzele