

Heer, geef haar de eeuwige rust.



Bid voor de ziel van

MEVROUW

**Julia LANGENDRIES**

echtgenote van de Heer

**Octaaf RAMSDAM**

geboren te Chapelle lez Herlaimont op 19 oktober 1897 en godvruchtig overleden te Opbrakel op 19 augustus 1967 voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

De dood is de overgang naar het eeuwige leven en de blijde intrede in het hemels Vaderhuis.

Zij was een brave vrouw, geliefd en bemind door haar dierbaren, geacht en geëerd door haar medemensen. Een lange levensweg mocht zij afleggen op aarde. Lief en leed, vreugde en lijden waren haar deel.

Lange tijd reeds waren haar krachten fel beperkt. Moedig doorstond zij de lasten en de beproevingen die haar werden overgezonden. Tenslotte werd zij geheel gebroken en ging zij haar Rechter en Redder tegemoet.

Dierbare echtgenoot, na zoveel jaren gelukkig samenzijn, worden wij thans gescheiden. Heb dank voor uw liefde en voor het geduld dat wij samen kenden en voor het grote geduld waarmede gij mij de laatste weken hebt bijgestaan. Moge de Heer U hiervoor zegenen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De families LANGENDRIES, RAMSDAM, WIEAM  
en D'HAeyer,

danken U voor uw blijken van  
kristelijke deelneming.

---

**Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel**