



Dankbaar aandenken aan

De Heer

Albert LANGHUIE

weduenaar van Mevrouw Bertha DESTERKE

geboren te Zegelsem op 19 mei 1920
en godvruchtig overleden in het Home
"Honoré-Henri" te Vloesberg op 27 mei 1999,
gesterkt door het Sacrament der zieken.

*De families LANGHUIE, DESTERKE, BOUSSON,
DECUBBER en DUBOIS
danken U voor uw medeleven en gebed.*

*De namis zal opgedragen worden op vrijdag 25 juni 1999
om 18.30 uur in de parochiekerk Sint-Martinus te Oprakel.*

Na een pijnlijke lijdensweg van thuiskomen en terug in het ziekenhuis, is de Heer gekomen om je van leed en last te bevrijden, om je in het eeuwige leven op te nemen.

Eenvoudig zoals je hebt geleefd heb je afscheid genomen, om de weg te volgen naar uw geliefde echtgenote, die je een drie tal jaar was voor gegaan.

Je heengaan doet ons pijn, maar toch ook komen op zo'n moment woorden en gedachten van dankbaarheid bij ons binnen.

Pa, wij danken je voor het voorbeeld van werkzaamheid en moed in het leven, hoe moeilijk het soms ook was.

Dank goede kinderen en kleinkinderen voor de goede zorgen die je mij gegeven hebt in mijn laatste levensjaren.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Rouwl. fun. & Drukw. B.V.B.A RAOUL, Brakel

