

Komt, helpt ons en bewaart dien band  
onbreekbaar, dien uw zoete hand  
wist om ons hert te binden,  
opdat wij, maar van lijve alleen  
en voor nen korten tijd, geschee'n,  
ons namaals wedervinden.

G.G.

†  
Gedenk in uw gebed de ziel van  
DE HEER

## Hector, Alfons LANNAU

echtgenoot van Mevrouw CELINA DE GROOTE  
geboren te Hundelgem, de 12 december 1885 en  
er zacht in de Heer ontslapen de 19 oktober  
1969, gesterkt door de HH. Sacramenten en de  
Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Voor sommige mensen is het leven een Kruis-  
weg, langs ziekte en tegenspoed, tot eindelijk  
de dood als een verlossing wordt begroet, na een  
jarenlange opeenvolging van zware beproevingen.  
Er is echter maar één weg die naar de vreugde  
der verrijzenis voert, en dat is de kruisweg. Wij  
dragen dan ook de innige overtuiging dat de mar-  
telgang van deze overledene uitmondt in de zalige  
vreugde van Gods liefde, waar elke traan wordt  
uitgewist en geen ziekte of lijden meer te vrezen  
is.

Hij was een man die kwam uit een traditioneel  
kristelijke familie en in zijn gezin steeds mee-  
hielp door zijn woord en zijn voorbeeld om Onze  
Lieve Heer de plaats te geven, die Hem toe-  
komt.

Moeder, kinderen, kleinkinderen, gij hebt rond  
mijn ziekbed gewaakt en gesloofd, al mijn verlan-  
gens voldaan; nooit een voet zijt gij van mij ge-  
weken. Blijft nu ook verenigd met mij, Zoals wij  
samen hebben geleden, zo zullen wij nu samen  
triomferen. Ik heb me steeds beloofd gevoeld

door de eerbied, de genegenheid, de toewijding  
waarmee gij mij hebt omringd. Bevestig onder  
elkaar die zelfde band van liefde, teken van een  
echte kristenmens, en laat moeder nu het cen-  
trum zijn waarrond gij u allen één voelt. Vaart-  
wel, mijn beste en talrijke familieleden en vrien-  
den, en bidt voor mij in afwachting van ons sa-  
menzijn in de eeuwige vreugde.

Mevrouw Hector LANNAU,  
geboren Celina De Grootte, zijn echtgenote ;  
De Heer en Mevrouw  
Lucien LANNAU-BOGAERT  
en kinderen Rudy (†) en Marleen,  
De Heer en Mevrouw  
Sylvain LANNAU-DE BLOCK,  
De Heer en Mevrouw  
Albert MONSECOUR-LANNAU  
en kinderen Eddy, Eric, Patric en Maria,  
De Heer en Mevrouw  
André LANNAU-PIRO en kinderen Hans en Ann,  
De Heer en Mevrouw  
Remi LANNAU-CARNEWAL en kind Marc,  
zijn kinderen en kleinkinderen ;  
De families LANNAU - DE GROOTE - DE VOS  
en UITERHAEGEN,

danken U voor de blijken van deelneming in  
rouw en gebeden.

Uitg. René Glorieux, koster, Hundelgem.