

Ontferm U Heer, ontferm U over ons !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Jeanne LANNAU

weduwe van de Heer Victor DICK

geboren te Munkzwalm op 12 januari 1908 en er
wonende op de parochie St-Blasius-Boekel schie-
lijk overleden op 16 februari 1975.

Gesterkt met het H. Oliesel «in extremis».

Vele maanden ziekte hebben aan de dierbare overledene de kans gegeven zich te bezinnen over het leven en over de vergankelijkheid van alle dingen. Sinds jaren lijdend aan een hartkwaal, nog verergerd door de tragische dood van haar zoon Eugeen nu vier jaar geleden, wist ze dat haar leven eenmaal plots kon eindigen. En zo is het dan ook gebeurd: het zwakke maar goede hart heeft onverwacht begeven. Toch menen we dat Jeanne niet onvoorbereid vóór O.-L.-Heer is verschenen: regelmatig ontving ze de laatste jaren biecht en communie bij haar thuis, nu nog laatst met kerstdag. Ze was telkens blij met het bezoek van de priester. We verhopan daarom dat God in zijn grote barmhartigheid haar zal opnemen in zijn eeuwige vrede. Daarvoor bidden we ook. Dierbare kinderen en kleinkinderen, ge weet hoeveel ik van u hield. Houd mijn gedachtenis in eer en bid voor mij.

Dierbare zuster en verwanten, ik dank u om uw genegenheid. Gedenk me eveneens. Moge O.-L.-Heer u allen, u ook, goede geburen en vrienden, vergoeden wat ge voor mij gedaan hebt.

Aan allen vaarwel en tot weerziens in het hemels Vaderhuis.

Mevrouw Eugeen DICK(†)-DE VOS Mariette en kinderen,

De Heer en Mevrouw Marcel MARTENS-DICK

Regina, kinderen en kleinkinderen,

De families LANNAU - VAN AUDENHOVE -
DICK - DE MOOR - DE ZUTTER,

danken U zeer oprecht voor de blijken van deelneming betoond bij deze pijnlijke rouw.