

In Uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Richard LANNAU

echtgenoot van Mevrouw Bertha BATTIAU

geboren te Volkegem op 12 februari 1905 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op
1 oktober 1967, gesterkt door de HH. Sa-
kramenten der zieken en de Pauselijke Zegen
« in articulo mortis ».

Lid der muziekmaatschappij St.-Cecilia, oud-
schepen der gemeente Volkegem, oud-strijder
1940-45.

Indien wij gestorven zijn met Christus
mogen wij geloven dat wij ook met Hem zul-
len verrijzen. (H. Paulus aan de Romeinen
VI, 8).

De dood van de rechtvaardige is het einde
van zijn lijden en de bekroning van zijn
zegepalende strijd; de poort van het eeuwig
leven. (H. Bernardus).

« Komt allen tot Mij die vermoeid en over-
laden zijt en ik zal u rust geven. Neemt mijn
juk op, en leert van Mij, want ik ben zacht-
moedig en nederig van hart, en gij zult rust
vinden voor uw ziel. (Mt. XI, 28).

Dierbare echtgenote, groot is uw verdriet
bij mijn heengaan; aanvaard deze beproe-
ving uit Gods hand; troost u in de Heer en
bid voor mij.

Bemide kinderen en kleinkinderen leeft
steeds in liefde tot God en de medemen-
sen; blijft mij gedenken in de H. Eucharis-
tieviering en gebeden.

Beste broers, zusters, schoonbroers,
schoonzusters en alle familieleden bidt voor
mij.

Allen die mij in mijn ziekte hebben bij-
gestaan en mijn lijden verzacht dank ik; ik
zal voor u bidden bij de Heer.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Bertha BATTIAU,

De Heer en Mevr. Octaaf MEIRLAEN-LANNAU en kinderen,

De Heer en Mevr. Romain LANNAU-DE VOS en kinderen,

De Heer en Mevr. Hubert MOERMAN-LANNAU en kinderen,

De families LANNAU, BATTIAU, DE VIENNE en LARNO,

**DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN DE ROUW DIE HEN TREFT.**