

De dood der rechtvaardigen is slechts een overgang  
tot de eeuwige vreugde des hemels. H. Athanasius

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**Florimond LAPAEGE**

Echtgenoot van Mevrouw

**Marie-Theresia HOEBEKE**

Lid van de Confrerie der H. Barbara  
— GEMEENTERAADSLID —

Geboren te Sint Goriks-Oudenhove den 11 Juni 1879  
en aldaar godvruchtig overleden den 15 Maart 1948  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

◎◎◎◎◎

In de vrees des Heeren opgegroeid, wandelde hij  
geheel zijn leven op den weg zijner geboden; onge-  
veinsd en rechtschapen van hart was hij van elk  
bemind en geacht; zijne gedachtenis blijft in zegen  
bij God en bij de menschen.

Zalig is hij die de beproeving uitstaat, want nadat  
hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens  
ontvangen, die God beloofd heeft aan dezen die Hem  
beminnen H. Jacobus

Ik heb met kloekmoedigheid 't einde mijner dagen  
tegemoet gezien en heb den mond niet geopend om  
mij te beklagen over Uwen H. Wil, o God!

Beminde Echtgenote, groot is uwe liefde geweest  
en groot uwe toewijding; daarom zal ik u dankbaar  
blijven. En gij, mijne kinderen, mijn kroon en mijne  
eer, bemint uwe moeder al de dagen van haar leven;  
vergeet mijn lessen niet, weest altijd goede kristenen-  
dan zullen wij eens allen wederom vereenigd zijn om  
nooit meer te scheiden.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde (9 jaren)



Mevrouw Florimond LAPAEGE, geboren  
Marie-Theresia HOEBEKE, hare kin-  
deren en kleinkinderen ;

De Familiën LAPAEGE, HOEBEKE,  
LAPAIGE en VAN DE CASTEELE,

danken U voor Uwe gebeden en

Uw deelneming in de rouw bij het

afsterven van

**Mr FLORIMOND LAPAEGE.**

Dr. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr. 21, Zottegem