

Ik ging tot de Heer en Hij heeft me verhoord,  
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

(Ps. 34)

BID MET ONS VOOR

**MEVROUW**

## **MARIA - MADELEINE LAPAEGE**

echtgenote van de Heer

**OMER VAN AUDENHOVE**

geboren te St.-Goriks-Oudenhove, op 29 augustus 1916 en, na een pijnlijke lijdensweg, vroom overleden te Gent, op 6 augustus 1981, gezalfd met de H. Olie der zieken en gevoed met het Eucharistisch Brood.



Omer Van Audenhove, haar echtgenoot,  
Luc en Nicole Van Audenhove-De Meersman  
en kind,

Joël en Linda Tronquo-Van Audenhove en kind,  
haar kinderen en kleinkinderen,

danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebeden.

**De namis zal opgedragen worden in de parochiale kerk H. Dionysius te Roborst op vrijdag 11 september 1981 om 19 uur.**

Begraaf. RAOUL, Markt, Brakel. Tel. (055) 42 24 49

God, onze Vader durven wij U noemen  
als wij tot U bidden.

Vul aan wat ons ontbreekt

opdat wij ten volle uw kinderen zijn  
en bezit mogen nemen van het erfdeel  
dat Gij voor ons hebt bestemd.  
(gebed 19e zondag door het jaar)

Reik ons uw hand, Vader, door Jezus uw Zoon,  
zoals aan Petrus in de storm op het meer,  
houd ons staande bij de tegenwind  
in de duistere nacht der beproeving,  
nu wij moeder als een kostelijke gave  
aan uw genade willen toevertrouwen.  
Ze was een goede moeder en echtgenote.  
Zorgzaam, eenvoudig en onopvallend  
heeft zij geijverd voor haar gezin  
tot haar leven uitliep op de lasten  
van een maandenlange lijdensweg  
die ze, thuis en in het ziekenhuis,  
in de stilte der aanvaarding is gegaan.  
Gebed en de dagelijkse heilige Communie,  
die haar op haar ziekbed werd gebracht,  
lieten haar troost en vertrouwen vinden.

Nu Gij haar hebt verlost uit de pijn,  
danken wij U, Vader, om al het goede  
dat Gij ons door haar hebt willen geven,  
om de kracht die Gij ons hebt geschonken  
haar ten einde toe bij te staan,  
om de goede zorgen van zovelen  
die haar in uw Naam hebben welgedaan.  
Neem haar nu op, zo bidden wij,  
in uw vreugde die geen einde heeft  
en laat ons in geloof samen groeien  
naar de hereniging in uw komend Rijk.

H. Maria, moeder van smarten, bid voor ons,