



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW**

**Marie, Clementine Lapaege**

echtgenote van Mijnheer  
**Charles DE PESSEMIER**

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 18 november 1891 en godvruchtig overleden te St.-Maria-Oudenhove op 11 december 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

---

"Wij bidden U, Heer God, voor deze moeder die ons zo nabij en dierbaar was, en die nu is weggegaan uit deze wereld. Wij danken U voor alle goedheid die van haar is uitgegaan.,,

Maandenlang zagen wij de dierbare overledene getekend door haar ziekte, omgeven met liefdevolle zorgen, dankend om een vriendenbezoek.

Vanuit haar ziekbed bleef zij het hart van haar gezin, waar men gaarne naar terugkeert. Juist dan wist zij zich het meest gelukkig, midden haar kinderen en kleinkinderen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, dank om uw zorgende aanwezigheid. U waart me allen zo nabij dat U mijn verlangens kende reeds vóór ik ze verwoorden kon. Dank om zoveel liefde.

Blijven wij in die liefde en in gebed met elkaar verenigd.

H. Hart van Jezus, op U stelde ik mijn vertrouwen.

Om uw blijken van medevoelen in rouw om uw aanwezigheid in lijkdienst en vooral om uw gebeden

**DANKEN U**

De families LAPAEGE, DE PESSEMIER, SCHOLLAERT en VAN WIJMEERSCH.

Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove