

Komt, helpt ons en bewaart dien band
onbreekbaar, dien uw zoete hand
wist om ons hart te binden ;
opdat wij maar van lijve alleen
en voor nen korte tijd gescheen,
ons namaals wedervinden.

G.G.



In de vrede van Christus ruste

DE HEER

Albertus, Josephus LAPAGE

echtgenoot van Mevrouw

ALICE DE GLAS

geboren te Ophasselt op 3 november 1915
en er plotseling overleden op 2 februari 1988
gezalfd met het H. Sakrament der stervenden

Oudstrijder en Krijgsgevangene 1940-1945.

Vereerd met verscheidene Militaire
en Burgerlijke Eretekens.

Heer, Uw besluiten zijn ondoorgrondelijk ;
niemand kan opkomen tegen Uw wil, en
iedereen moet voor U het hoofd buigen en
onderworpen zijn.

Heer wij zijn diep bedroefd, maar we
weten dat Gij de oneindige wijsheid en
goedheid zijt. Wat in de ogen der mensen

ongeluk en ramp betekent, kan in Uw wil
zegen en bescherming zijn.

De dierbare overledene was een vroom
kristen. Zijn liefde tot God was groot en
vurig. Zijn vrouw en zijn zoon, schoondoch-
ter en kleinkinderen had hij hartelijk lief. In
gebed bleef hij ook steeds verenigd met
zijn verongelukte zoon. Zijn enig verlangen
was het geluk van de zijnen die hem waren
toevertrouwd.

Lieve vrouw en kinderen, vanuit de hemel
zal ik Gods bescherming over U afsmeaken.
Wilt ook mij niet vergeten in uw gebeden.

De families LAPAGE, DE GLAS, DE HENAU en VAN MUYLEM,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en gebeden.

Begrafenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59