

Bewaar in uw hart het aandenken uwer Moeder.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## IRMA LAPAGE

Echtgenote van Mijnheer Ormer PIETERS.

Geboren te St. Maria-Oudenhove de 16 Juli 1896  
en er godvruchtig overleden  
de 11 September 1955.

Voorzien van de genademiddelen van  
Onze Moeder de H. Kerk.

Als een ware kristene moeder heeft zij haar huis zorgvuldig bestuurd en haar brood in ledigheid niet gegeten. Haar kinderen zijn opgestaan en hebben haar lof verkondigd; ook haar man heeft haar geprezen. (Spreek XXXI)

De zoetste vertroosting die men meedraagt in het graf is de overtuiging als een onberispelijke echtgenote, als een bezorgde moeder te hebben geleefd en aan de zijnen duurzame lessen en kristene deugden ten erfdeel te laten.

(H. Franc. van Sales)

Zij was eenvoudig en rechtzinnig in doen en spreken. De wereld heeft zij niet gezocht, maar in alles en bovenal God alleen.

Zij was eilendig geworden en ten uiterste onder de last harer onverbiddelijke ziekte gekomen. Kwellingen en smart heeft ze gedragen, maar de naam des Heren heeft ze aanroepen. Door Maria's hulp is ze versterkt geworden.

Mijn trouwe echtgenoot, beste kinderen en familieleden, ik was graag bij u gebleven, maar ik gehoorzaam gewillig aan Gods stem die mij roept. Ik dank u allen voor uw offers en uw liefde, voor uw goede zorgen in mijn ziekte. Onthoudt mijn vermaningen en mijn voorbeeld; blijft trouw al uw plichten vervullen en laten we aanhoudend voor elkaar bidden, dan blijven we verenigd.

H. Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



De families LAPAGE en PIETERS,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en danken U.

.....  
Uitg. Jos. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove.