

"Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag". (Joh. 6,40)



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Jozef LAPAGE**

Ere-onderwijzer.

echtgenoot van mevrouw

**Germaine VAN DEN BERGE**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 30 oktober 1907 en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 23 december 1979, nadat hij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

"Dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkeheid". (1 Kor. 15,53).

Wie met deze werkelijkheid voor ogen leeft, richt zijn levensweg op de uiteindelijke ontmoeting met de Schepper van het leven aan Wiens liefde hij zijn aards bestaan te danken heeft. Deze echtgenoot en vader, bewust van de opdracht hem door de Heer toevertrouwd voor de zijnen, heeft er een levensdoel van gemaakt de leden van zijn gezin voor te bereiden op een eerlijke, menswaardige toekomst, gegrondvest op de pijlers van een waarachtig-beleefd geloof. Eens dat zijn kinderen zelf verantwoordelijk waren voor een familie ging zijn bezorgd-

heid en liefde, zo mogelijk nog meer dan voorheen, naar hen uit, en hij vertolkte die vaderlijke goedheid, niet alleen in een uiterlijk-vriendschappelijke omgang, maar in 't bijzonder door in het vaderhuis een sfeer van vertrouwen en gulhartigheid te laten heersen. Hoe gaarne kwamen zijn kleinkinderen op bezoek en steeds togen ze huiswaarts met tastbare blijken van grootvaders vriendelijkheid.

Dierbare echtgenote, jarenlang hebben wij samen de goede en de kwade uren gedeeld. Samen waren we bezorgd om onze familie. Samen hebben wij ons ingezet voor onze kinderen. Dank u om uw begrip, uw steun, om onze samenwerking. Dank vooral om uw medeleven wanneer mijn gezondheid niet zo best meer werd.

Dierbare kinderen en lieve kleinkinderen, in uw aller leven had ik een onvervangbare plaats ingenomen. Mijn dood schiept zeker een grote leegte in uw midden. Uw grootste troost zal u steeds geschonken worden, wanneer gij, samen met moeder en grootmoeder gelovig bidt tot de Heer: "God, wij danken U om de gave van deze mens, om de ogen die Uw mildheid uitstraalden, om de mond, waardoor Uw wijsheid sprak, om het hart waarin Uw liefde woonde. Neem Uw dienaar Jozef op in Uw eeuwige vreugde, waar wij hopen eens allen samen met hem gelukkig te zijn voor altijd".

Voor uw bliken van deelneming danken u de families LAPAGE, VAN DEN BERGE,  
GOESSENS en BAUWENS.

Druk. F. De Saedeleer - Zandbergen