

Wie God vreest, moet de dood niet vrezen,
want zij zal hem een bron van vreugde en geluk zijn.



GEDENK STEEDS IN UW GEBEDEN

DE ZIEL VAN

MEVROUW

Julie LAPAGE

weduwe van de Heer

Philemon VAN LIERDE

geboren te St. Maria-Oudenhove, op 29 april 1893, en aldaar godvruchtig overleden op 13 juni 1968, versterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Wie kristelijk geleefd heeft, zal ook kristelijk sterven.

Deze brave kristelijke vrouw was vanaf haar kinderjaren opgevoed in de vrees des Heren, en wist steeds de geboden van God trouw te volbrengen; zij vond steeds het grootst genoegen in het volbrengen van haar kristelijke plichten jegens God en de evenmens.

Haar gedachtenis zal steeds in zegen blijven bij allen die haar gekend hebben.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik begrijp uw droefheid, maar troost u: God is wonder in zijn werken: onderwerpen wij ons steeds aan zijn H. Wil. Gedenkt mij en Vader elke dag en vooral 's zondags in een goed gebed, dan komt eens de dag dat wij allen terug zullen verenigd zijn bij God in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb volledig vertrouwen in U!
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

De families LAPAGE, VAN LIERDE en VAN HOORDE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. B. Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove