

+

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Maria LAPAGE

weduwe van Florent De Couvreur,
zij werd geboren te St. Maria-Lierde
op 18 januari 1906, en overleed zacht
in de Heer te Brakel op 4 oktober 1989.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

De families

LAPAGE, DE COUVREUR,
GOESSENS, WALRAEVENS,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Zoals in de herfst de rijpe vruchten aan de boom geplukt worden, zo is Maria als rijpe en voldragen vrucht aan de boom des levens door Gods hand geplukt.

Zoals elke mens, heeft ook zij getracht om in het leven iets goeds en mooi tot stand te brengen. Dat kan enkel, wanneer wij durven rekenen en vertrouwen op de liefde en de barmhartigheid die Gods milde hand geeft, opdat elke mens zijn voltooiing zal vinden bij Hem.

Daarom doet het ons iets, haar voorgoed te zien heengaan. Wij bidden dat de Heer haar opneemt in zijn Vaderhuis. Wij vertrouwen haar toe aan Gods grote liefde.

Dierbare zoon, familie en vrienden, wees mij indachtig in uw gebed. Ik dank u allen, en moge de Heer u in zijn vrede bewaren.

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel