

« Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur ».
(Mt. 25-13)



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie-Zoë LAPAGE

weduwe van de Heer

OMER BURY

geboren te Sint-Maria-Lierde op 30 maart 1891
en er ten gevolge van een smartelijk ongeval
overleden op 7 oktober 1977.

Een avondje uit om te gaan buurten. Terug huiswaarts keren en onderwijl levensgevaarlijk aangereden worden in de onmiddellijke omgeving van haar woonst. Dit zijn de omstandigheden waarin deze bejaarde vrouw van het aardse leven, door de dood heen, overgestapt is in het eeuwig leven. De dood ging met haar mee!

Op haar leeftijd zal deze vrouw voorzeker zich reeds de vraag gesteld hebben: « hoe zal ik sterven? » In de duisternis van die avond kreeg zij het antwoord.

Voor haar buurtmensen was Zoë wel een ietwat teruggetrokken mens, vriendelijk maar toch iemand die op haar eigen manier door het leven ging. Velen stonden begrijpend tegenover haar omwille van de eenzaamheid en het alleen zijn, die de laatste jaren toch een groot deel van haar bestaan vulden.

In deze tijd van dodende verkeersdrukte moeten wij inderdaad leren leven als iemand die sterven gaat: de eeuwigheid geeft aan de tijd

zijn ware betekenis. Een goede dood is als een zilveren zegelslot op een boek dat volgeschreven is en toegaat.

« God, de overgang van een mens van tijd naar eeuwigheid tilt ons uit boven onszelf en boven onze wereld. Leer ons luisteren naar uw Woord, Jezus-Christus, die ook voor deze overledene Zijn Kruis doorstond en haar brengen zal in een Leven dat eeuwig vreugdevol duren zal ».

De families LAPAGE, BRACHEVA en BURY,
danken voor de blikken van deelneming.

Druk. L. De Ruyver, Brakel