

Gelijk het de Heer behaagd heeft zo is het geschied.



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

## MICHEL LAPAGE

echtgenoot van mevrouw HERNÉ DE CLERCQ

geboren te Sint Maria Oudenhove op 24 november 1927 en overleden in het A.Z. te Gent op 12 februari 1984, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken. Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Veel te vroeg is deze schone, zachtmoedige en immer tevreden mens van ons heengegaan.

Moedig heeft hij gestreden tegen de ziekte, smeekte God om erbarmen - laat toch die bittere kelk aan mij voorbijgaan - maar de ziekte was onverbiddelijk - niet mijn wil maar Uw wil geschiede - gelovend, biddend en vertrouwend hebt ge toegegeven; zijn gevoelig karakter heeft het kruis van de ziekte nog zwaarder doen wegen op zijn schouders, maar voor ons hebt gij de strijd gewonnen.

Heer we danken U omdat we hem in ons midden gehad hebben maar we zoeken naar woorden om proberen te zeggen hoe onbegrijpelijk het is dat deze mens er niet meer zijn mocht, en we proberen de balans op te maken van wat hij geweest is en van alles wat nog komen zou en waarom hij nu reeds geroepen werd.

Wij deelden vreugde en verdriet en we vergeten niet de goedheid en de vriendschap die met jou begon. Je ging niet ongemerkt voorbij, kende geen kleingeestigheid, wars van leugen en van nijd was je steeds onbevvangen blij.

Hij zwoegde voor zijn familie, zijn werk was zijn levensvreugde, en hij kon het niet aan dat er aan geknabbeld werd. Zwart is nu de droefenis die onuitspreekbaar blijft en we stellen steeds de vraag, waarom?

Mijn lieve echtgenote, dank voor uw milde goedheid, je stille liefde en toewijding, je geduld op mijn lijdensweg. Ik had nog zoveel voor U willen doen, we hadden nog zoveel plannen, het mocht niet meer.

Mijn lieve kinderen, dank voor uw genegenheid en onbaatzuchtige liefde, wees bij dit onverwachte scheiden een steun en troost voor mekaar.

Mijn dierbare ouders, dat uw oude dag nog zo zwaar beproefd moest worden; dank voor uw meevoelen, uw bezorgdheid, wees sterk en moedig zoals je altijd was.

Lieve zusters, broeders, schoonzusters, schoonbroeders, mijn petekinderen, we hadden elkander zo lief, laat het zo blijven om mijnentwille, dank voor alles wat U voor me deed.

Beste familieleden, vrienden, kennissen, collegas, denk aan de mooie dagen die we samen doorbrachten, dank voor uw hulp, uw troost en sterkte, de moed die jij me gaf om te blijven hopen en geloven en vol te houden. Het mocht niet zijn. Vindt uw troost in het geloof. Vaarwel en blijf mij gedenken in uw gebeden. Ik zal de zalige rust vinden in een beter leven waar we elkaar eens zullen terugvinden.



Mevrouw Michel LAPAGE-DE CLERCQ HERNÉ,  
De heer en mevrouw Jean-Pierre en Régine  
FOSTIER-LAPAGE

**De families : LAPAGE, DE CLERCQ, DE WEZE en  
VAN DER BEKEN**

DANKEN U voor uw blijken van deelneming  
in rouw en gebeden.