

† „Veroordeel niet, anders wordt ge ook veroordeeld. Want zoals gij oordeelt, zult gij zelf beoordeeld worden. En zoals gij meet, zo zal men u ook meten.”
(Evangelie van Mattheus, 7, 1-2)

Bid om vrede voor
de Heer

OSCAR LAPAGE

Nijveraar

echtgenoot van Mevrouw

CLARISSE VAN DER MEULEN

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 7 juni 1907,
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde,
op 4 mei 1969,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

„ Werk niet voor het voedsel dat vergaat,
maar werk voor het voedsel voor het eeuwig
leven. ” (Joh. 6,27).

Dit blijdeboodschapwoord moge de slotsom
zijn van mijn leven! Beminde echtgenote,
naar U gaat mijn eerste dank. Moget gij nog
lang en gelukkig leven.

Mijn goede zuster Angèle, voor U ook al
mijn bijzondere dank.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij weet
hoe hard ik gewerkt heb voor U. Ik weet
dat gij dat niet kunt vergeten en zult bewijzen
door uw gebed en liefde voor ons ma.

Beste broers, zusters, familieleden, vrienden
en werknemers, van U ook mocht ik
veel troost ondervinden.

H. Maria, moeder Gods, deur van de hemel,
bid voor ons. Amen.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families LAPAGE.

VAN DER MEULEN.

Van Damme, St.-Maria-Lierde