

Zalig deze die in de Heer sterven. (Ap. J.)

+

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

RICHARD LAPAGE

weduwnaar van Mevrouw

Angèle Goessens

geboren te St.-Maria-Lierde, de 4 februari 1883
en er godvruchtig overleden de 9 december 1958.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

De achtbare ouderling, wiens afsterven wij betreuren was een vrome kristen, een goede echtgenoot en voorbeeldige vader, die aan zijn kinderen kristene deugden als erfenis achterlaat. Vreedzaam van gemoed, onberispelijk in zijn handel en wandel verwierf hij de achting en de genegenheid van allen die hem kenden.

Met recht mogen op hem de woorden van de apostel toegepast worden : „ Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoudigheid des harten geleefd heb. Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn loopbaan voltrokken, het geloof bewaard. Met vertrouwen verwacht ik de kroon der gerechtigheid ”.

Mijn duurzame kinderen, mijn blijdschap en mijn kroon, staat vast in de Heer : doet wat

gij van vader en moeder gehoord en gezien hebt en de God van vrede zal met U zijn. Weest ons indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

+

De familiën LAPAGE en GOESSENS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.