

Daar alleen kan liefde wonen,
Daar alleen is 't leven zoet,
Waar men stil en ongedwongen,
Alles voor elkander doet.

Wij zijn dankbaar voor het leven

DE HEER

ALBERT LAPAIGE

weduwnaar van

MARIA VAN WITTENBERGHE

geboren te Munkzwalm, op 16 maart 1902 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 8 september 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Ere - Veldwachter (gemeente Rozebeke)
Burgerlijke Medaille 2e Klasse.
Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II.



De families **LAPAIGE, VAN WITTENBERGHE, PANDELAERE** en **BRAEMS,**

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van medevoelen in hun rouw en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Vreedzaam is hij gestorven zoals gans zijn leven geweest is. Want hij was een man die vrede wist te stichten door zijn wijsheid, zijn gezond verstand en vooral door zijn fijngevoelige naastenliefde. Want werken en dienst bewijzen was zijn levensregel. Daardoor was hij als ver-groeid met zijn geliefd Rozebeke en heeft hij het altijd jammer gevonden dat de omstandigheden hem verplichtten zijn arbeidsveld te moeten ver-laten.

Maar weldra zag hij heel goed in dat zijn fa-milie het hoogst mogelijke had gedaan om de beperkingen van de verdere levensjaren op te vangen en kon hij het als een refrein herhalen : « Ons familie is hier goed voor ons..... en wij hebben hier zulke goede geburen.....».

Jarenlang als verwend door de ongevenaarde zorg van zijn ingoede echtgenote trachtte hij dan op zijn beurt een steun te zijn tot haar afsterven voor hem, ontroostbaar als hij was, de weg open-de naar onvermijdbare ondermijning. « Wij waren hier zo gelukkig, en ik ben gerust... Voor Nicol-leken zal er evengoed gezorgd worden, alleen O. L. Heer kan hen daarvoor vergoeden ».

De Heer heeft hem nu ook geroepen na een leven, waarin hij door iedereen geacht en bemind werd. Mochten nu de gebeden van zijn dankbare kinderen en kleinkinderen, samen met deze van zijn familieleden en vele vrienden hem begelei-den naar een eeuwig samenzijn met alle duur-baren in het Goddelijk Vaderhuis.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.