

O moge ik, u onwaardig,
nooit die beeltenis bederven
maar eenzaam laat ze leven in mij
eezzaam in mij sterven.

(G.G.)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie LAPAIGE

weduwe van de Heer Achiel VAN DEN BERGHE

geboren te Michelbeke op 24 november 1889 en
godvruchtig overleden in Dr. Goffaertskliniek te
Zottegem op 1 maart 1977, gesterkt door de H.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van de bond der kristen gepensioneerden.

Eenvoudig, vroom en moedig is Marieke door het
leven gegaan. Heel haar leven stond in het teken van
een liefdevolle zorg voor haar gezin, haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind. Zij hield niet van
uiterlijk vertoon. Het was haar grootste vreugde de
voortgang van haar geliefden te kunnen volgen en
daaraan zelf mee te werken tot in hoge ouderdom.

Met de fijngevoeligheid van een echte moeder en
de aandacht voor de simpelste dingen heeft zij gedu-
rende haar maandenlang verblijf in het ziekenhuis het
wel en wee van haar familie en de parochie gevolgd.

Zij had zo graag een bezoeker en ze mocht ervaren
dat vele mensen haar genegen waren want Marieke
was een graag geziene figuur in de Krekelstraat. Mocht
zij nu door de barmhartigheid van God opgenomen
worden in de eeuwige vreugde van Gods Vaderhuis.

Zelden heeft iemand zich zo goed kunnen voorbe-
reiden op de definitieve ontmoeting met God. Maanden-
lang is de wereld voor haar geweest : een ziekenhuis,
een bed, een stoel... En toch hoorde men zelden of
nooit een klacht. Het zijn grote mensen die in al

hun eenvoud hun kruis zonder klagen willen dragen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, van harte dank ik u voor de vele attenties en
blijken van genegenheid die ik van u mocht ontvangen.
Ik dank ook alle familieleden en kennissen die mij
bezochten en mij geholpen hebben de lasten van mijn
oude dag en van mijn langdurige ziekte te dragen.
Ook naar de dokters, het verplegend personeel en de
priesters gaat mijn oprechte dank voor hun hulp en
hun woordje van troost.

Moge de goede God, op wie Marieke altijd haar
vertrouwen heeft gesteld, nu zijn trouwe dienaar eeuwig
doen delen in Zijn geluk.

- De Heer en Mevrouw Maurice VAN DEN BERGHE-
POLFLIET Leona, *haar kinderen ;*
De Heer en Mevrouw Norbert BAELE-
VAN DEN BERGHE Francine en dochter Kristel,
haar kleinkinderen en achterkleinkind ;
De families LAPAIGE-PANDELAERE en
VAN DEN BERGHE-WATTEZ,

*danken U zeer oprecht voor uw blijken van deel-
neming en gebeden betoond in deze rouw.*

drukk. flandria, munkzwalm