

De dood van de rechtvaardige is kostbaar in de ogen van God.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER**

**Maurits LARNO**

echtgenoot van Mevrouw  
**Eugenie CARBONELLE**

geboren te Edelare op 7 maart 1901 en overleden te Oudenaarde op 11 februari 1969, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke zegen in het "stervensuur."

Hij was lid van de Kr. bond der Gepensioneerden en de Broederschap H. Cornelius.  
Oud-Strijder 1940-45

Aan iemand die de H. Theresia van Lisieux de vraag stelde voor haar dood: "U gaat ons verlaten" antwoordde zij: Wel nee, ik voel dat ik U niet zal verlaten, ik zal na mijn dood nog dichterbij U zijn.

Het staat vast dat zij, die ons verlaten hebben, en in de heerlijkheid van God zijn opgenomen, dichterbij ons zijn, dan voor hun dood.

De liefde die iemand op aarde verbindt, mag zeker niet verminderen na het heengaan uit deze wereld, maar moet groeien, anders was ze niet echt.

Die liefde moet serene worden, want de dierbare afgestorvene is steeds van alles op de hoogte en denkt voortdurend aan ons omdat hij is opgenomen in het rijk der geesten, ont-daan van het stoffelijk lichaam.

Als onze doden voortdurend aan ons denken en met ons bekommerd zijn dan mogen wij hen zeker niet vergeten. Wij blijven met hen verenigd door het gebed, door de H. Mis, die wij voor hen laten opdragen en bijwonen en door de goede werken.

Zij zullen ons steeds tot het goede inspireren; want het goede dat zij ons voorgedaan hebben, zal altijd tot ons blijven spreken.

Beminde echtgenote, uw droefheid is groot, onze scheiding is hard, doch, zoekt troost en opbeuring in het gebed bij de Heer.

Beste kinderen en kleinkinderen, zorgt voor moeder, ze is altijd goed geweest voor U, blijft mij gedenken in uw gebeden en H. Mis-sen, dank voor uw genegenheid en toewijding.

Dierbare familieleden, ik neem geen afscheid van U voor altijd, maar aan de overzijde van het graf hopen wij elkander terug te zien.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

H. Cornelius, patroon der zieken bid voor ons.

De families LARNO, CARBONELLE, NOTER-MAN en CHEVALIER,  
danken U voor de gebeden en blijken van deelneming.

Uitg. H. Bauters