

†
Bid voor de zielerust
van de Heer

ETIENNE LASSAUX

echtgenoot van Mevrouw
JACQUELINE HAEGEMAN

Hij werd geboren te Ronse op 12 augustus 1922 en is er tot het eeuwig leven geroepen op 13 juni 1973, gesterkt door de genade van het geloof en de tekenen van Gods barmhartigheid en trouw.

Als ik helemaal alleen was zou ik niets zoeken, niemand verwachten dan zou ik aan mijn waanhoop ten onder gaan, ik zou dood-ongelukkig zijn. God-dank ben ik niet alleen, vele anderen zijn er nog - veraf, enkelen staan heel dichtbij en verwijzen naar het grote Jij.

Zij verzadigen niet mijn honger naar geluk maar prikkelen mijn lust naar oneindigheid. Vele mensen leven, alleen, voor zichzelf. Etienne was iemand die leefde voor de zijnen, zijn geliefden, maar ook voor God en voor ieder die hij maar helpen kon. Juist dat gaf hem de kracht in zijn door ziekte zwaar beproefd leven toch een gelukkig mens te zijn; een edel, diep en schoon schepsel van God.

Dierbare echtgenote, lieve dochter, beste ouders, enkel dankbaarheid kan de pijn der herinnering veranderen in stille vreugde. De mooie dingen van vroeger moeten een kostbaar geschenk zijn die je meedraagt. Verliest je niet in die herinneringen. Een kostbaar geschenk bekijk je niet altijd door, maar alleen op bijzondere ogenblikken; dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht omdat al dat schone vereeuwigd wordt in de God van ons geloof.

Beste broer, zuster, schoonbroers, schoonzusters, familieleden en vrienden, dank ook aan U, voor alles wat ons verbond en zal blijven verbinden.

†
Prriez pour le repos de l'âme
de Monsieur

ETIENNE LASSAUX

époux de Dame

JACQUELINE HAEGEMAN

né à Renaix, le 12 août 1922 et y pieusement passé à la vie éternelle le 13 juin 1973, fort de sa foi dans le Seigneur et des signes de la miséricorde et de la fidélité du Dieu vivant.

Si j'étais tout seul je ne chercherais plus, je n'attendrais plus rien, je me perdrais dans mon désespoir. Dieu soit loué je ne suis pas seul, beaucoup sont là, tout près, ou très loin et Te rendent présent, Toi, l'Eternel.

Bien des gens vivent pour eux-mêmes, tout seul. Etienne, lui, vivait pour les autres et pour l'Eternel. Dans l'épreuve de la maladie il a pu ainsi garder le bonheur d'être donné aux siens, à ceux qui étaient de sa vie et en qui son existence avait un sens, tout en étant toujours disponible à chaque être qui pouvait avoir besoin de lui. Nous garderons ainsi le souvenir d'une personne uniquement profonde, un souvenir qui ne s'efface pas...

Chère épouse, fille chérie, parents bien-aimés, seule la reconnaissance peut adoucir la douleur du souvenir et la transformer en une joie tranquille. Les jours heureux passés, qu'ils soient un présent précieux que vous gardez en vos cœurs qui restera une source permanente de force parce qu'il se voit gardé dans l'éternité du Dieu de notre foi!

Chers frère, sœur, beaux-frères et belles-sœurs, membres de la famille et amis, merci aussi à vous tous, pour tout ce qui nous a uni et nous unira encore!

Madame Etienne LASSAUX-HAEGEMAN,
Mademoiselle Michèle LASSAUX,
Monsieur et Madame Edgard LASSAUX-DEPRIESTER,
Les familles LASSAUX-DEPRIESTER et
HAEGEMAN-MAES,

vous remercient des marques
de sympathie témoignées.

Mevrouw Etienne LASSAUX-HAEGEMAN,
Mejuffer Michèle LASSAUX,
De Heer en Mevrouw Edgard LASSAUX-DEPRIESTER,
De families LASSAUX-DEPRIESTER
en HAEGEMAN-MAES,

danken U voor de blijken van
innige deelneming.

