

"Zalig de doden, die in de Heer sterven".



TOT VROOM AANDENKEN

aan **Mevrouw**

## **EMELIE-ALICE LATTE**

**Weduwe in eerste huwelijk van de Heer**

**Jozef VAN DER HEYDEN**

**Echtgenote in tweede huwelijk van de Heer**

**Omer VAN OUDENHOVE**

geboren te Erwetegem op 8 september 1904 en godvruchtig overleden te Lierde-Sint Maria-Lierde op 7 december 1979, nadat zij de pauselijke zegen, de ziekenzalving en de H. Teerspijze ontvangen had.

De adventsgedachte dat de Heer komt op het ultieme ogenblik van het aardse bestaan van de mens, heeft deze vrouw sterk beleefd in haar laatste levensdagen. In echte adventsgeest heeft ze zich voorbereid op de dood als op de ontmoeting en de komst van Kristus, de Verlosser, Ziekensakrament en H. Teerspijze ontving ze met groot geloof, er diep van overtuigd dat de Heer haar de kracht schenken zou en de goede gesteltenis om de grote tocht naar de eeuwigheid aan te vatten.

In deze vrouw was werkelijk de bereidheid aanwezig om klaar te staan voor de komst van Kristus.

Dierbare echtgenoot en beminde kindren, lang zijt u om mij erg bekommerd moeten zijn. Steeds heeft uw genegenheid bij mijn ziekbed mij troost geschonken. Ik bedank u erom, evenals diegenen op wie ik nooit tevergeefs beroep deed bij mijn verzorging. Vergeet de les niet die ik u allen tijdens mijn laatste levensdagen voorhield : waakzaam zijn en het uur van de Heer voorbereiden. In de hoop elkaander bij God terug te zien, reken ik op het gebed van al mijn familieleden : "Heer onze God, nu dit leven ten einde liep, bidden wij U : wil haar belonen naar werken, en vrede schenken in Uw onvergankelijk licht. Laat ook ons, samen met onze dierbare overledene, eens voor altijd bij U gelukkig thuiskomen. Wij vragen U dit door Kristus onze Heer.

De families **LATTE, VAN DER HEYDEN, VAN OUDENHOVE, VAN HELSUWEGE, GAUBLOMME** en **OTTE**.

danken U van harte voor de blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

Drukkerij Van Ruyskensvelde-Bogaert