

Zalig de mens die zo geleefd heeft, gelijk hij
wenst bevonden te worden bij zijn sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

HEER

Ernest LATTE

echtgenoot van Mevrouw

Bertha HOEBEKE.

Geboren te St. Goriks-Oudenhove, de 2 april
1887 en er godvruchtig overleden, de 13 juni
1968. Gesterkt door de H. Sacramenten der Zie-
ken.

Oud-Strijder 1914-18.

Vereerd met het Vuurkruis,

**Herinnerings- en Overwinningsmedaille van de
Oorlog 14-18**

Herinneringsmedaille van Z. M. Koning Albert I.

De duurzame overledene mocht zich verheugen in een hogen ouderdom en een schone oude dag. Toch is zijn heengaan hard voor zijn geliefden: voor zijn echtgenote met wie hij de vrede van zijn ouden dag heeft gedeeld, van zijn kinderen en kleinkinderen die hem zullen missen.

Het blijvend geluk is echter niet van deze aarde. Het wacht ons in de hemel. Want voor uw gelovigen Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen en als ons aardse huis in puin valt wordt voor ons een nieuw tehuis bereid door Jezus.

Daarom zullen wij ons troosten met de gedachte dat de duurzame gelovige nu bij O. L.

Heer het loon is gaan ontvangen voor zoveel jaren trouwe dienst. Daar blijft hij met ons verenigd in de gemeenschap der heiligen, waardoor wij hem gedenken kunnen in onze gebeden en hij van zijn kant bij Onze Lieve Heer voor ons zal tussenbeide komen.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Mevrouw Bertha HOEBEKE, zijn echtgenote.

Heer en Mevrouw Jozef LATTE-DE PREZ,

Heer en Mevrouw Alfons MATTHIJS-LATTE,

Heer en Mevrouw Gerard LATTE-REVYN,

zijn kinderen.

Mejuffer Rita LATTE,

Jongeheer Antoine LATTE,

Jongeheer Luc MATTHIJS,

Mejuffer Carine MATTHIJS, zijn kleinkinderen.

De families LATTE, HOEBEKE, VAN
MELKEBEKE en VAN DE CASTEELE,

zijn zeer erkentelijk voor Uw bliken
van innige deelneming en
DANKEN U.