



ZALIG AANDENKEN AAN
MIJNHEER

JOZEF LATTE

Bestuurder van de M.I.K. Kruishoutem
weduwnaar van Mevrouw
Palmyre PENNEWAERT,

geboren te Woubrechtgem, de 9 augustus 1919 en schielijk overleden op 3 april 1966, gezalfd met het H. Oliesel in
extremis

Lid van de bond van het H. Hart.



"Uit de diepsten roep ik tot U
Heer, Heer, luister naar mijn klagen
Laat Uw oor zich neigen naar mijn
dringende bede

Als Gij de zonden blijft gedenken, Heer,
wie zal dan staande blijven. Maar bij U
is vergeving der zonden; want bij U is
barmhartigheid en overvloedige verlos-
sing (Ps. 129 "De Profondis")

Met diepe smart en verslagenheid bui-
gen wij het hoofd bij de gedachtenis
aan het tragisch afsterven van deze
door iedereen beminde en geachte over-
ledene.

Hij was begaafd met een helder en ge-
zond verstand, een geen - moeite - ont-
ziende wilskracht, een doordachte on-
dernemingsgeest, liefde voor zijn per-
soneel. Al deze gaven heeft hij in
dienst gesteld van de firma welke hij
bestuurde en welke hij tot hoger bloei
wist te brengen. Dag en nacht heeft hij
er voor gewerkt en gezorgd.

Toen kreeg zijn sterk gestel een eerste
inzinking van overspanning. Het ver-
schrikkelijke ongeluk, waardoor hij zijn
teergeliefde echtgenote en dochtertje
verloor brachten hem de genadeslag toe,
welke hij niet meer te boven gekomen
is. Stilaan benevelde zijn heldere geest,
verzwakte zijn eens zo sterke wil en
werkkracht. Noch de beste medische
hulp, noch genegenheid van zijn gelief-
den en vrienden, niets mocht baten, de
smartvolle kwaal voerde hem onweer-
staanbaar naar het einde...

Teergeliefde kinderen, ik heb U veel be-
mind en voor U gewerkt. Met moeder
en zusje zal ik verder voor U helpen
zorgen... bidt veel voor mij. - Duurbare
familieleden, gij hebt zoveel gedaan
voor mij, dat God U zegene.

Beste medewerkers en vrienden, schenkt
mij nog een goed gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Jonge Heer Eric LATTE,

Jonge Heer Marc LATTE,

Jonge Heer Jan LATTE,

zijn kinderen;

Mw wed. Omer LATTE-LIEVENS,

zijn moeder;

De families LATTE-LIEVENS

en PENNEWAERT-DEBACKER.

diep getroffen door uw bliken van
deelneming en uw gebeden, danken U
van harte.

Drukk. Vanderhaegen Kruishoutem