

Rijke ervaring is de kroon der bejaarden, maar hun roem is de vrees des Heren. Eccl. 25-6.

+  
TER NAGEDACHTENIS  
van

## Mijnheer François, Jozef Lateur

weduwnaar van  
**Mevrouw Celine De Wannemaeker,**

geboren te Lemberge, de 17 November 1870  
en aldaar godvruchtig overleden, op 9 Februari 1952.

Gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen (in articulo mortis).

**Voorzitter van de Kerkraad.**  
**Lid van al de godvruchtige genootschappen**

Voor een goed christen is de dood geen verschrikking maar de zalige overgang naar de eeuwige vreugden van de hemel.

De Heer verleende hem vele jaren. Hij was een man van diep geloof en christelijk leven. Met groot geduld heeft hij het kruis van zijn beproeving gedragen. Hij wist dat het aardse leven vergankelijk is en daarom stelde hij al zijn vertrouwen en hoop op God, die hij steeds naar best vermogen heeft gediend.

Zacht en minzaam in zijn omgang genoot hij de achting van allen die hem kenden. Zacht en vredevol zoals zijn leven was is hij ingeslapen in de eeuwige rust. De Heer gaf ons een goede vader; de Heer heeft hem ons ontnomen. Zijn H. Wil weze gezegend.

Duurbare, Kinderen die dag en nacht mij bijstond, ik dank U voor al uw zorg en liefde. God alleen kan U vergelden. Vaarwel, leeft allen zoals het goede christen betaamt en bidt voor mij. Tot weerziens in de Hemel.

Bemide Kleinkinderen en Familieleden, blijft met mij verenigd door de liefdeband van uw dagelijks gebed.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.  
Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil.  
300 d. afl.

Uitgever: Stevens, Landskouter.

Mijnheer en Mevrouw Ghislain VAN DE WEGHE-LATEUR en kinderen :  
Johan, Willem, Godelieve, Christiaan, Erik en Hugo ;  
Mejuffer Honorine LATEUR ;  
Mejuffer Rachel LATEUR ;

De familie LATEUR ;

De familie DE WANNEMAERKER ;

De familie COCQUYT ;

De familie DE MEYER,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innigen dank.