

De dood en het leven zijn in wonderen tweestrijd.
(Kerkelijke lofzang).



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Leon-Jules-Jozef LATEUR

echtgenoot van Mevrouw Elisa VAN CAUTER

geboren te Bevere 6 Mei 1878, overleden te Nukerke
4 October 1944, versterkt door de HH. Sacramenten.

De betreurde overledene genoot de algemeene achting om zijn minzaam karakter. Voor de zijnen was hij een teedere echtgenoot en vader; voor zijne vrienden was hij een trouw en aangenaam gezelschap; voor den evenmensch was hij steeds bereidwillig en dienstvaardig.

Het leven op aarde is een gedurig mysterie: juist als de verdienstelijke man de rust mocht genieten begonnen voor hem de zware beproevingen. Op de kwaal die hem knelde volgde de ziekte die zijne trouwe echtgenoot machteloos maakte. De gevaren van de laatste maanden dreven beiden uit hun huis in verschillende toevlucht. Hij vond de beste zorgen bij de geliefde dochter doch ook daar was hij getuige van de grievendste smart toen de beminde schoonzoons in den nacht naar gevangenis en ballingschap werd weggerukt. De lang begeerde bevrijding van het land vond hen in angst en toen kwam de dood de ziel bevrijden uit de ellenden van het leven.

Bemide echtgenoot, wel bitter waren deze laatste dagen, mochten onze zielen daardoor gelouterd elkaander welhaast ontmoeten bij den Heer. **Geliefde dochter** heb dank voor uwe zorgen en leer Moniksken bidden voor mij. **Bemide schoonzoons**, naar U ging mijn stervend gedacht, de Heer brenge U veilig terug. Bemide bloedverwanten en vrienden allen, weest mij nu in dachtig in uwe gebeden.

Goede Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust. 300 d.

Mevrouw Leon LATEUR geboren Elisa VAN CAUTER,
Mijnheer en Mevrouw Maurice MAES-LATEUR,
Mejuffer Monique MAES,
De familieën LATEUR, VAN CAUTER en DHONDT;

danken innig om uwe gebeden
en blijken van deelneming in
hunnen pijnlijken rouw.